

147. Xin hiến đời con (*Make My Life an Offering*)

Tha thiết

Warren Hasting 1986
L.v: David Dong 1988



1. Xin dâng hết đời con Chúa ơi! Như hương thơm vì Chúa
2. Giờ xin hết lòng nơi Thánh đây thờ phượng với lòng kính
1. *Make my life an offering of worship un-to*
2. *(I) pure my heart out un-to You. I worship at Your*



nay. Xin vui đón nhận đời sống con
yêu. Tâm tan vỡ Ngài nâng đỡ luôn;
You. Take my all and use me Lord,
feat. (A) broken con-tribe spi-rit Lord;



dem rao Danh Ngài khắp nơi. Hãy để con ngợi khen chúc tôn
Xin dâng lên lòng biết ơn. Hãy để con ngợi khen Chúa ơi!
to mag-ni-fy Your Name. Take my voice and let me sing,
I bring now un-to You. O-open thou my life, O Lord



duy Vua Đấng như lành. Lửa thiêng thêm năng
ngợi khen Chúa muôn đời. Chính con đây xin
on-ly for my king. To-tal-ly con-
(and) I will sing Your praise (I) give my-self a



lực tâm này thơm ngát đến nơi ngôi Ngài.
được dâng Ngài, như của lễ chúc tôn Ngài.
sume me Lord, a fra-grance un-to You.
sac-ri-fy, of wor-ship un-to You.