

Những Chọn Lựa Mới

dể mở toang Kho Báu Phước Lành của sự Vâng Phục

Lời giới thiệu

Trên đời có nhiều sự lựa chọn – lớn có, nhỏ có. Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn: ăn gì, mặc gì, đi đâu, làm gì...

Cuộc sống dành cho chúng ta nhiều điều lựa chọn khác nhau. Lời Đức Chúa Trời cũng dành cho chúng ta nhiều điều để lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn vâng phục hay là bất tuân Chúa. Bạn đáp ứng thế nào đối với Lời Đức Chúa Trời?

Lời Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ ban phước cho những ai vâng phục Ngài. Mỗi khi bạn lựa chọn vâng phục Lời Đức Chúa Trời, ơn phước Ngài được tuôn tràn vào đời sống của bạn. Vâng phục làm tuôn tràn ơn phước của Đức Chúa Trời!

Như vậy, hãy để cho Đức Chúa Trời hình thành những giá trị của bạn. Hãy đặt Ngài trên ngôi danh dự trong mọi quyết định của bạn. Hãy lựa chọn tôn Ngài làm Chúa tuyệt đối của đời sống bạn. Như vậy cuộc sống bạn sẽ làm hài lòng Đức Chúa Trời.

Nói cách khác, hãy lựa chọn sống một cuộc sống **VÂNG PHỤC** Chúa Giê Xu như là Chúa tuyệt đối của

đời sống bạn bởi vì đó là mối thân tình quan trọng nhất trong đời sống bạn!

Mục lục

Chương 1

Tôi chọn làm điều

5 dẹp lòng Đức Chúa Trời!

Chương 2

21 Tôi chọn phục vụ Đức Chúa Trời!

Chương 3

Tôi chọn hiến dâng

35 như cách Đức Chúa Trời ban phát!

Chương 4

Tôi chọn đầu phục

55 như Chúa Giê Xu đầu phục!

**Tôi chọn làm điều
đẹp lòng Đức Chúa Trời!
Học thuộc lòng Rô-ma 12:2**

*Đừng làm theo đồi này, nhưng hãy
biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình,
để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng
và trọng vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.*

Thứ tưởng tượng bạn đang đi tìm mua một món quà cho một người bạn thân, hay vợ, hoặc chồng. Trong khi đi dạo qua cửa hàng, bạn nhìn thấy nhiều món quà tặng. Bạn nhìn vào những món ấy mà nhủ thầm, “Chắc cô ấy không thích những thứ này đâu.” Bạn đi đến quầy kế tiếp và nhìn lên thấy một vật óng ánh màu sắc rực rỡ ở kệ trên cùng, bạn tự nhủ, “Đây rồi! Món này đẹp quá, chắc chắn cô ấy rất thích!”

Ở nhiều phương diện, tìm hiểu và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời cũng giống như đi mua một món quà cho người thân.

- Đời sống của bạn là món quà cho Đức Chúa Trời.
- Vì yêu Đức Chúa Trời, bạn muốn làm đẹp lòng Ngài. Bạn muốn món quà của bạn (đời sống bạn) được đẹp lòng Ngài.
- Và vì bạn biết Đức Chúa Trời, cho nên bạn biết điều gì đẹp lòng Ngài. Đó không phải là một điều huyền bí đối với bạn, bởi vì mỗi ngày bạn biết Chúa nhiều hơn. Bạn bắt đầu hiểu được những gì Ngài thích và không thích; bạn khám

phá ra những gì Ngài muốn bạn thực hiện
trong đời sống bạn.

Và trong khi làm như vậy, bạn đã trình lên một món
quà tốt nhất cho Chúa – một cuộc đời đẹp lòng Ngài.
Làm những gì đẹp lòng Đức Chúa Trời sẽ đem lại lợi
ích tốt đẹp nhất cho bạn, bởi vì Cha thiên thương
yêu thương bạn và muốn ban phước cho bạn!

Rô-ma 12:2

Đừng làm theo
dõi này, nhưng
hãy biến hóa bởi
sự đổi mới của
tâm thần mình,
để thử cho biết ý
muốn tốt lành,
đẹp lòng và trọn
vẹn của Đức
Chúa Trời là thể
nào.

1. Nếu bạn muốn đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm theo ý muốn Ngài thì có một điều gì bạn không được phép làm?

2. Thay vào đó bạn nên làm gì?

3. Kết quả sẽ như thế nào?

Khám phá những gì đẹp lòng Đức Chúa Trời

**Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn
những gì đẹp lòng Ngài. Trong Lời Ngài, bạn sẽ tìm
thấy:**

- 1. Những mệnh lệnh trực tiếp** liên hệ đến cuộc sống hằng ngày của bạn (về những tư tưởng, lời nói, hành vi, v.v...) và mối liên hệ giữa bạn với Đức Chúa Trời và với người khác. Có nhiều điều mà chúng ta không cần phải cầu hỏi xem điều đó có đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không. Đức Chúa Trời đã cho biết rõ ràng điều đó trong Lời Ngài.
- 2. Những nguyên tắc** để thực hiện quyết định.
 - Có nhiều nguyên tắc tổng quát chúng ta có thể áp dụng cho những vấn đề cần thảo luận hay những lãnh vực “xám” mà Kinh Thánh không cho những chỉ thị đặc biệt rõ ràng.
 - Cũng có những việc chúng ta phải tự quyết định lấy chứ không thể dựa vào những chỉ dẫn trực tiếp. Chẳng hạn Kinh Thánh không hướng dẫn đặc biệt cho chúng ta về cách chọn nghề hay người bạn đời. Kinh Thánh có

khuyên chúng ta nên kết hôn với người trong Chúa (2 Cô-rinh-tô 6:14) nhưng không bảo chúng ta phải cưới người nào.

Dưới đây là một số nguyên tắc chính yếu để giúp bạn khám phá ra những gì đẹp lòng Đức Chúa Trời trong những tình huống này.

Nguyên tắc #1 – Điều này có phù hợp với Lời Đức Chúa Trời không?

2 Ti-mô-thê 3:16-17 <i>Cả Kinh Thánh là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bê trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.</i>	4. Lời Đức Chúa Trời có thể làm gì cho bạn? <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyên tắc #2 - Điều đó có ích lợi cho bạn không? Bạn có bị nó cai trị hay khống chế không?

1 Cô-rinh-tô 6:12
“Mọi sự tôi có phép làm” nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. “Mọi sự tôi có phép làm” nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.

5. Bạn không được để cho mình bị điều gì?

6. Bạn có thể bị một điều gì đó chủ trị hay bắt phục ra sao?

Nguyên tắc #3 – Tôi có làm cản trở cho người khác trên bước đường tìm kiếm Chúa hay theo Chúa của họ không? Nói cách khác tôi có làm

**chứng nhân mạnh mẽ cho Chúa không? Đức Chúa
Trời có được tôn vinh trong đời sống tôi không?**

1 Cô-rinh-tô 8:9-13

Nhưng hãy giữ lấy, kéo
sự tự do mình làm dịp
cho kẻ yếu đuối vấp
phạm. Bởi vì, nếu có
kẻ lương tâm yếu đuối
thấy người là người có
sự hay biết ngồi ăn
trong miếu tà thần, thì
há chẳng bắt chước
mà ăn của cúng tế
sao? Thế thì người lấy
sự hay biết mình mà
làm hư mất kẻ yếu
đuối, là người anh em
mà Đấng Christ đã
chết thế cho! Khi nào
mình phạm tội cùng
anh em như vậy, làm
cho lương tâm yếu đuối
của họ bị thương, thì là
phạm tội cùng Đấng
Christ. Cho nên, nếu
đồ ăn xui anh em tôi
vấp phạm, thì tôi sẽ
chẳng hè ăn thịt, hầu

7. Tôi cần phải cẩn thận
như thế nào? Tại sao?

*cho khỏi làm dịp vấp
phạm cho anh em tôi.*

1 Cô-rinh-tô

10: 23-24, 29-33

*“Mọi sự đều có phép làm,” nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích.
“Mọi sự đều có phép làm,” nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác... Tôi chẳng nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người đó. Vâ, vì cớ nào sự tự do tôi phải bị lương tâm kẻ khác đoán xét?
Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.*

8. Điều gì bạn cần phải nghĩ đến hay xét đến?

9. Bạn sẽ trả lời như thế nào nếu có người hỏi

*Dùng làm gương xấu
cho người Giú-đa,
người*

*Gờ-réc, hay là Hội
Thánh của Đức Chúa
Trời; hãy như tôi gắng
sức đẹp lòng mọi người
trong mọi việc, chẳng
tìm ích lợi riêng cho
mình, nhưng cho phần
nhiều người, để họ
được cứu.*

bạn “ Tại sao tôi lại
phải để cho sự tự do
của tôi bị người khác
phán xét bằng lương
tâm của họ?



Nguyên tắc #4 – Cha mẹ, vợ chồng và những tín hữu tin kính khác có đồng ý với điều bạn làm không?

<p>Châm ngôn 12:15</p> <p><i>Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó; Còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy.</i></p> <p>Châm ngôn 15: 22</p> <p><i>Đâu không có nghị luận, đó mưu luận phải phế; Nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành.</i></p> <p>Châm ngôn 19: 20</p> <p><i>Hãy nghe lời khuyên dạy và tiếp nhận sự giáo hối, để con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng.</i></p>	<p>10. Nguyên tắc tổng quát ở đây là gì?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>11. Thái độ của bạn đối với lời khuyên của người khác như thế nào?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Nguyên tắc #5 – Trong lòng bạn có cảm nhận được sự bình an của Đức Chúa Trời về vấn đề này không? Trong thâm tâm, bạn có tin tưởng rằng điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời không?

Phi-líp 4: 6-7

Chớ lo phiền chi
hết, nhường trong
mọi sự hãy dùng
lời cầu nguyện, nài
xin, và sự tạ ơn mà
trình các sự cầu xin
của mình cho Đức
Chúa Trời. Sự bình
an của Đức Chúa
Trời vượt quá mọi
sự hiểu biết, sẽ giữ
gìn lòng và ý tưởng
anh em trong Đức
Chúa Giê Xu
Christ.

12. Làm sao bạn có thể
kinh
nghiệm được sự bình an của
Đức Chúa Trời?

**Nguyên tắc #6 – Hoàn cảnh có tỏ cho bạn thấy
đó là ý muốn của Đức Chúa Trời không? Có một**

**cánh cửa cơ hội nào mở ra hay một sự thuận lợi
bất thường nào đến với bạn không?**

**Nguyên tắc #7 - Bạn có nhận được giác chiêm
bao, thị tượng, cảm xúc hay lời tiên tri nào người
khác trao lại trong đó Đức Chúa Trời có bày tỏ ý
muốn của Ngài không?**

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19-21

Chớ dập tắt Thánh Linh; chớ khinh дѣ các lời tiên
tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.

**Nguyên tắc #8 - Kiểm điểm lại chính mình.
Những động cơ hành động của bạn có ngay thẳng
trước mặt Đức Chúa Trời không?**

Thi-thiên 139:23-24

Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi;
Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử
tôi có lỗi ác nào chẳng, xin dắt tôi vào con đường đời
đời.

Bạn hãy tự hỏi

Khi đã biết được những nguyên tắc trong chương này,
bây giờ bạn hãy để Đức Chúa Trời phán với bạn...

1. Có những lãnh vực nào trong đời sống của bạn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời không? (thái độ, hành động, những mối liên hệ của bạn, v.v...)

-
2. Bạn cần phải thay đổi thế nào để có thể đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn?
-

3. Bạn cần phải thực hiện một quyết định nào không? Trong hoàn cảnh này bạn sẽ làm gì để đẹp lòng Đức Chúa Trời?
-
-

Chúng ta cùng cầu nguyện

Kính lạy Chúa Giê Xu,

Con yêu mến Ngài và rất muốn làm đẹp lòng Ngài. Con muốn sống một cuộc đời như một món quà dâng lên Chúa. Xin giúp con biết rõ Ngài hơn để những điều gì mà Chúa muốn và không muốn không còn là khó hiểu đối với con nữa. Hôm nay, con lấy sự làm đẹp lòng Chúa là ưu tiên một của con. Con chọn sự làm đẹp ý Chúa trước sự làm vừa lòng người khác hoặc chính mình. Xin hãy ban cho con sự can đảm và sức mạnh để tôn trọng Chúa và đem niềm vui cho Ngài. Nhân danh Chúa Giê Xu, A-men.

**Tôi chọn phục vụ Đức Chúa
Trời!
Học thuộc lòng Ma-thi-ơ 20:28**

*“Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để
người ta hầu việc mình, song để mình
hầu việc người ta, và phó sự sống
mình làm giá chuộc nhiều người.”*

Phục vụ Đức Chúa Trời là đặc quyền của những con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Phục vụ Đức Chúa Trời nghĩa là yêu mến Ngài, sống cho Ngài và tận hiến chính mình cho mục đích và ý muốn của Ngài. Đó có nghĩa là mang tinh thần của một người đầy tớ. Một tớ thì luôn luôn tận hiến cho chủ mình và làm bất cứ điều gì phục vụ chủ!

Khi chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời, những quan niệm của con người về phận tớ sẽ phải bị đảo lộn. Đầu chúng ta là những chuyên gia hay những vị giám đốc, chúng ta cũng phải hạ mình xuống mà phục vụ Đức Chúa Trời và dân sự Ngài một cách thực tế. Ngay cả những công việc trần gian, như là sắp ghế, mời người vào ngồi, thay tã, dỗ con nít đang khóc, tất cả những điều đó đều phải làm với một niềm vui trong lòng!

Phục vụ Đức Chúa Trời không có nghĩa là khinh thường những việc nhỏ mọn. Ngài bảo chúng ta phải làm chớ đừng coi thường những việc nhỏ mọn khi chúng ta phục vụ Ngài. Chúng ta không chú tâm vào công tác lớn hay nhỏ, nhưng vào Đức Chúa Trời chúng ta phục vụ! Chúng ta không cần biết đến công tác chúng ta làm là quá vĩ đại hay quá tầm thường đối với chúng ta, chỉ cần biết rằng Đức Chúa Trời – Đáng Tạo hóa, Đáng Chủ tể và Đáng Cứu chuộc chúng ta – là xứng đáng cho chúng ta phục vụ!

Giăng 13:1-5, 12-17

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Giê Xu biết giờ mình phải lìa thế gian dặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi; Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng.

Đương bữa ăn tối (mai quỷ đã để muối phản Ngài vào lòng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con trai Si-môn).

Đức Chúa Giê Xu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời, nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vân ngang lưng

1. Hãy đọc câu 3. Chúa Giê Xu biết điều gì?

2. Bởi vì Đức Chúa Giê Xu biết chính mình và chắc chắn về lai lịch của mình, nên Chúa Giê Xu đã bắt tay làm điều gì?

mình.

Ké đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa

chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình dâ ván mà lau chân cho...

Sau khi đã rửa chén cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các người có hiểu điều ta đã làm cho các người chẳng? Các người gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các người nói phải, vì ta thật vậy.

Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các người, thì các người cũng nên rửa chân cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các người, để các người cũng làm

3. Chuyện này liên hệ gì đến bạn là môn đồ của Chúa?
(câu 13-16)

*nhiều ta đã làm cho
các người. Quả
thật, quả thật, ta
nói cùng các người,
đầy tớ chẳng lớn
hơn chủ mình, sự
giả cũng*

*chẳng lớn hơn kẻ
sai
mình. Vì bằng các
người biết những sự
này, thì có phuốc,
miễn là các người
làm theo.*

- 4.** Theo câu 17, bạn sẽ làm
gì?



**Bởi vì Chúa Giê Xu biết chắc lai lịch của mình là
Con Đức Chúa Trời, nên Ngài có thể quì xuống mà
phục vụ kẻ khác mà không cảm thấy mình là thấp**

**thỏi hơn người ta! Phục vụ không làm cho bạn nhỏ
hơn nếu bạn biết mình là ai đối với Đức Chúa Trời.**

Phi-líp 2: 5-11

Hãy có lòng một
tâm tình như Đấng
Christ đã có, Ngài
vốn có hình Đức
Chúa Trời, song
chẳng coi sự bình
đẳng mình với Đức
Chúa Trời là sự
nên nắm giữ;
chính Ngài đã tự
bỏ mình đi, lấy
hình tôi tớ và trở
nên giống như loài
người; Ngài đã
hiện ra như một
người, tự hạ mình
xuống, vâng phục
cho đến chết,
thậm chí chết trên
cây thập tự. Cũng
vì đó nên Đức
Chúa Trời đã đem
Ngài lên rất cao, và
ban cho Ngài danh
trên hết mọi danh,

**5. Thái độ của Chúa Giê Xu
như thế nào?**

**6. Sau khi Chúa Giê Xu tự hạ
mình xuống thì điều gì đã
xảy ra?**

hầu cho nghe đến
danh Đức Chúa
Giê Xu, mọi đầu
gối trên trời, dưới
đất, bên dưới đất
thầy đều quì
xuống, và mọi lưỡi
thầy đều xưng Giê
Xu Christ là Chúa,
mà tôn vinh Đức
Chúa Trời là Đức
Chúa Cha.

7. Người thế gian cho rằng
muốn làm lớn thì phải như
thế nào?

Ma-thi-ơ 20:25-28

Nhưng Đức Chúa Giê Xu gọi họ đến mà phán rằng: các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục minh, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy; trái lại, trong các ngươi, kẻ nào muốn làm lớn, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi; còn kẻ nào muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.

8. Trái lại, Chúa Giê Xu đã dạy môn đồ Ngài phải làm gì nếu muốn làm lớn?

9. Giữa hai triết lý sống của Chúa Giê Xu và của thế gian,

bạn chọn sống theo triết lý nào? Khi bạn chọn như vậy thì điều đó sẽ có những ảnh hưởng thực tế nào trên đời sống bạn?

Bạn hãy tự hỏi

1. Chúa Giê Xu có phải là Chúa tuyệt đối của đời sống bạn không?

Có/Không

2. Bạn có sẵn sàng phục vụ Ngài không?

Có/Không

3. Phục vụ Đức Chúa Trời có nghĩa là bạn phải dâng hiến chính mình và những gì thuộc về mình cho Ngài, và đặt những nhu cầu, sở thích của người khác trên những thuận lợi hoặc ý thích của mình. Bạn thấy mình cần phải thay đổi hay điều chỉnh (trong thái độ, chương trình làm việc của mình,v.v...) không?

Chúng ta cùng cầu nguyện

Kính lạy Chúa Giê Xu,

Con cảm ơn Ngài vì yêu thương con mà Ngài đã đến và hạ mình xuống đến tận cùng. Con xin cam kết theo gương Ngài. Con sẽ không khinh thường những điều nhỏ mọn, vì chúng giúp con bắt đầu phục vụ Chúa. Con sẽ vui vẻ phục vụ vì con yêu mến Ngài và muốn làm vui lòng Ngài!

Tôi xin cam kết phục vụ Đức Chúa Trời

**Nhờ Đức Chúa Trời ban sức cho tôi, tôi nguyện
cam kết sẽ:**

- Trung tín – Quý trọng mỗi cơ hội được phục vụ, và có mặt đúng lúc để có thể đem lại kết quả tốt nhất.
- Sẵn sàng – Dâng hiến thì giờ và sức lực của tôi.
- Phục tùng – Hợp tác với những người có thẩm quyền thuộc linh.
- Chịu dạy dỗ – Chấp nhận sự chỉ dạy và sửa sai của người khác... trong khi phục vụ Vua của các vua và Chúa của các chúa!

Chữ ký và ngày tháng

Hãy hỏi trưởng nhóm chăm sóc của bạn xem bạn có thể làm cách nào để tham gia vào việc phục vụ Đức Chúa Trời. Bạn hãy sẵn sàng chờ cơ hội kế tiếp!

**Tôi chọn dâng hiến
như cách Đức Chúa Trời ban
phát!
Học thuộc lòng Lu-ca 6:38**

*Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy
đầu lớn, nhặt, lắc cho đầy tràn,
mà nộp trong lòng các người;
vì các người lường mực nào,
thì họ cũng lường lại cho
các người mực ấy.*

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban...” Đức Chúa Trời đã ban gì? Ngài ban điều tốt nhất của Ngài. Ngài ban Con duy nhất của Ngài để cứu rỗi chúng ta (Giăng 3:16).

Khi chúng ta thật sự yêu thương một người nào thì chúng ta sẵn sàng hiến tặng cho người mình yêu thương. Chúng ta hiến tặng vô điều kiện thì giờ, sức lực và bất cứ những gì chúng ta có. Chúng ta sẵn sàng cho rời rộng không tiếc nuối, ngay cả khi điều mình tặng có thể làm cho mình xốn xang, đau đớn. Đó là vì ban cho chính là một biểu hiện tự nhiên của tình yêu. Như vậy, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và yêu người khác hơn, thì tự nhiên chúng ta sẽ tặng Ngài và tặng người ta nhiều hơn.

Hơn nữa, khi chúng ta cho:

- Chúng ta xác nhận quyền chủ tể và sở hữu của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta. Đó cũng là một cách nói rằng “Toàn thể con người của tôi và tất cả những gì tôi có đều thuộc về Chúa Giê Xu” bằng hành động chứ không phải chỉ bằng lời nói.

- Chúng ta thực thi đức tin mình nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta tin cậy rằng Ngài là Đức Chúa Trời thành tín, là Đáng giữ lời hứa mình; là một người Cha quảng đại, luôn luôn chăm sóc nhu cầu con cái Ngài.
- Chúng ta sẽ gặt những gì chúng ta gieo ra. Đức Chúa Trời dùng sự dâng hiến để dạy chúng ta nguyên tắc gieo và gặt, điều đó có thể áp dụng trong mọi lãnh vực của đời sống (trong những mối quan hệ, trong mục vụ, v.v...) Chúng ta sẽ gặt những gì? Chúng ta sẽ gặt hái phước lành của Đức Chúa Trời. Không nhất thiết phải là những phước lành về tài chánh, nhưng còn có những phước lành mà tiền bạc không thể nào mua được. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ để chúng ta hiến tặng trội hơn Ngài ban cho. Dúng thời điểm, những kẻ tin cậy Đức Chúa Trời sẽ kinh nghiệm được sự cung ứng kỳ diệu của Ngài!

Ma-thi-ơ 19:16-22

Này, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giê Xu đáp rằng: Sao người hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu người muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn. Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Giê Xu phán rằng: Những điều này: Dũng giết người, dũng phạm tội tà dâm; dũng ăn trộm

1a. Có người bảo rằng, “Tiền bạc

là vật thử nghiệm.” Tiền bạc đã thử nghiệm người thanh niên giàu có này như thế nào?

1b. Tiền bạc thử nghiệm bạn

ra

sao?

cấp; đừng làm
chứng đối; Hãy
thảo kính cha mẹ;
và: Hãy yêu kẻ
lân cận như mình.
Người trẻ đó thưa
rằng: Tôi đã giữ
đủ các điều này;
còn thiếu chi cho
tôi nữa?

Đức Chúa Giê Xu
phán rằng: Nếu
người muốn được
trọn vẹn, hãy đi
bán hết gia tài mà
bố thí cho kẻ nghèo
nàn, thì người sẽ có
của quý ở trên trời;
rồi hãy đến mà
theo ta. Nhưng khi
người trẻ nghe xong
lời này, thì đi, bộ
buồn bức; vì chàng
có của cải nhiều
lắm.

1c. Nếu bạn là người thanh
niên
giàu có, thì bạn sẽ đáp ứng
như
thế nào?

Ma-thi-ơ 6:31-33 <p>“Ấy vậy, các người chờ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? và mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các người ở trên trời vốn biết các người cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho</p>	<p>2. “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” có nghĩa là đặt Chúa Giê Xu làm Chúa tuyệt đối của đời sống mình và chỉ sống cho Ngài mà thôi. Bạn hãy cho biết, đối với bạn “Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” có nghĩa gì, hãy kể ra những việc cụ thể.</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

*thêm các người mọi
điều ấy nữa.”*

Ma-thi-ơ 6:31-33

*“Ấy vậy, các người
chờ lo lắng mà nói
rằng: Chúng ta sẽ
ăn gì? uống gì? và
mặc gì? Vì mọi
điều đó, các dân
ngoại vẫn thường
tìm, và Cha các
người ở trên trời
vốn biết các người
cần dùng những
điều đó rồi. Nhung
trước hết hãy tìm
kiếm nước Đức
Chúa Trời và sự*

- 3.** Khi bạn tìm kiếm Nước
Đức
Chúa Trời và sự công bình
của
Ngài trước hết, thì bạn sẽ
được
gì?

công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các người mọi điều ấy nữa.”

Ma-thi-ơ 6:19-21
“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rết làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rết làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chúng

4. Tiền bạc và của cải tự chúng không phải là xấu. Đức Chúa Trời muốn ban phước cho chúng ta nhưng Ngài không muốn những phước lành đó tranh giành chỗ của Ngài trong lòng chúng ta. Theo câu Kinh Thánh này, giữa cửa báu chúng ta và tấm lòng của chúng ta có sự liên hệ như thế nào?

của cải người ở
đâu, thì lòng người
cũng ở đó.

Con mắt là đèn của
thân thể. Nếu mắt
người sáng sửa thì
cả thân thể người
sẽ được sáng láng."

**Sáng-thé Ký
28:20-22**

Gia-cốp bèn khấn
vái rằng: "Nếu Đức
Chúa Trời ở cùng
tôi, gìn giữ tôi trong
lúc đi đường, cho
bánh ăn, áo mặc,
và nếu tôi trở về
bình an đến nhà
cha tôi, thì Đức Giê-
hô-va sẽ là Đức
Chúa Trời tôi. Hòn

5. Tất cả những gì chúng ta
có đều thuộc về Đức Chúa
Trời. Nhưng Đức Chúa Trời
truyền lệnh cho chúng ta
hãy biệt riêng ra một phần
chỉ để riêng cho Ngài.
Phần đó là gì?

*đá đã dựng làm trụ
đây sẽ là đèn Đức
Chúa Trời, và tôi sẽ
nộp lại cho Ngài
một phần muối mọi
của cải mà Ngài sẽ
cho tôi.”*

Lê-vi Ký 27:30

*Phàm thuế một
phần muối thổ sản,
bất kỳ vật gieo hay
là hoa quả của
cây, đều thuộc về
Đức Giê-hô-va; ấy
là một vật thánh,
biệt riêng ra cho
Đức Giê-hô-va.*

Ma-la-chi 3:8-12

*“Người ta có thể ăn
trộm Đức Chúa Trời
sao? mà các người
ăn trộm ta.*

*“Các người nói
rằng: Chúng tôi ăn
trộm Chúa ở đâu?”*

6. Khi chúng ta không đem
một phần muối và của
dâng đến cho Đức Chúa
Trời là chúng ta đang làm
diều gì? Kết quả gì sẽ xảy
ra cho chúng ta?

"Các người đã ăn trộm trong các phần muối và trong các cửa hàng. Các người bị rửa sạch, vì các người, thay cả nước, đều ăn trộm ta. Các người hãy đem hết thảy phần muối vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các người không lấy điều này mà thủ ta," Đức Giê-hô-va vẫn quân phán, "xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các người, để phước xuống cho các người đến nỗi không chố chưa chang! Ta sẽ vì các người ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hoại bông trái của đất các người; và

*những cây nho các
người trong đồng
ruộng cũng sẽ
không rụng trái
trước khi đến mùa,
Đức Giê-hô-va phán
vậy. Mọi nước sẽ
xứng các người là
có phước, vì các
người sẽ làm đất
vui thích,” Đức Giê-
hô-va vẫn quan
phán vậy.*

Tất cả những gì chúng ta có đều thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng có một phần được dành riêng cho Ngài và chỉ cho Ngài mà thôi. Dâng phần mười là bằng chứng rằng chúng ta nhìn nhận điều này. Mỗi lần chúng ta dâng phần mười, chúng ta xác nhận lại rằng mọi sự chúng ta có đều đến từ Đức Chúa Trời.

Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, nhưng là vấn đề thừa nhận quyền hạn. Quang cảnh này giống như quang cảnh của Vườn Ê-den khi xưa, lúc A-đam và Ê-va được ban quyền ăn mọi thứ trái trong vườn ngoại trừ cây biết điều thiện và điều ác (Sáng-thế Ký 2:16-17). Có một điều Đức Chúa Trời muốn A-đam và Ê-va biết và tôn trọng, đó là có một phần trong tạo vật thuộc riêng về Ngài và chỉ một mình Ngài mà thôi. A-đam và Ê-va đã phạm tội và bước qua lằn ranh của quyền hạn mình, họ đã bất tuân Đức Chúa Trời và dụng vào những gì thuộc quyền riêng của Ngài. Do đó, họ đã bị mắc vào vòng khổ sở của tội lỗi.

Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời nhân lành. Ngài muốn ban phước cho chúng ta. Chúng ta đừng nên tước đoạt mất cơ hội Ngài dùng để ban phước cho chúng ta!

Không phải chúng ta dâng hiến vì Đức Chúa Trời cần tiền bạc của chúng ta. Chúng ta dâng hiến bởi vì chúng ta cần dâng hiến. Dâng hiến là phương thuốc để chữa tật tham lam. Khi chúng ta dâng một cách rộng rãi cho Đức Chúa Trời và hiến tặng cho người khác cách rộng rãi là chúng ta đi ngược lại cái nǎo trạng “cố vơ vét càng nhiều càng tốt” của thế gian. Khi chúng ta hiến tặng cách vui vẻ và rộng rãi, là chúng ta tự giải thoát mình khỏi bẫy rập của chủ nghĩa vật chất.

Phi-líp 4:9

Đức Chúa Trời sẽ làm
cho đầy đủ mọi sự cần
dùng của anh em y
theo sự giàu có của
Ngài ở nơi vinh hiển
trong Đức Chúa Giê Xu
Christ.

Lu-ca 6:38

"Hãy cho, người sẽ cho
mình; họ sẽ lấy đầu
lớn, nhận, lắc cho đầy
tràn, mà nộp trong
lòng các người; vì các
người lường mực nào,
thì họ cũng lường lại
cho các người mực ấy."

2 Cô-rinh-tô 9:6-8

Hãy biết rõ điều đó, hễ
ai gieo ít thì gặt ít, ai
gieo nhiều thì gặt
nhiều. Mỗi người nên

7. Đức Chúa Trời hứa làm
gì nếu chúng ta dâng
phần mười cho Ngài?

<p>tùy theo lòng mình đã định, mà quyền ra, không phải phàn nàn hay là ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng. Đức Chúa</p> <p>Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dầy, hầu cho anh em hăng đùi điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rỗi rọng nữa để làm các thứ việc lành.</p>	
<p>Phục-truyền 15:11 Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu người mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị áu lo và nghèo khó ở trong xứ người.</p>	<p>8. Đức Chúa Trời chẳng những muốn chúng ta dâng hiến cho Ngài mà cũng có một thái độ rộng rãi đối với...</p>



Bạn hãy tự hỏi

1. Tiền bạc và của cải tự chúng không có gì là xấu. Vấn đề không phải là chúng ta làm chủ được bao nhiêu hay có được những gì, nhưng là cái gì làm chủ chúng ta? Tiền bạc có phải là chủ hay là đầy tớ của chúng ta? Nó là thần tượng hay là phượng tiện của chúng ta (để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời và đem phước lành cho người khác)?

2. Bạn có sẵn sàng nhinn nhận quyền làm chủ của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn bằng cách ...
- a) Dâng phần mười lợi tức/lương bổng của bạn
Có/Không
- b) Dem của dâng của bạn đến cho Ngài
Có/Không

3. Kinh Thánh bảo chúng ta phải khôn ngoan và hoạch định tương lai một cách cẩn thận (Lu-ca 14:25-33). Mở trướng mục tiết kiệm, bảo hiểm và bỏ tiền đầu tư là dấu hiệu của sự quản lý khéo léo, không phải là thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự an ninh của chúng ta phải luôn luôn là ở nơi Đức Chúa Trời, không phải trong kế hoạch tài chánh của chúng ta. Khi bạn để dành tiền và đầu tư, bạn cần phải tự hỏi:

a) Động cơ nào thúc đẩy tôi làm điều này, có phải là do tham lam, lo sợ, hay là sự sáng suốt, khôn ngoan của Đức Chúa Trời ban cho?

b) Tôi có đang tiết kiệm đầu tư một cách khôn ngoan không hay chỉ lo cố tích trữ cho chính mình thôi?

- 5.** Bạn có đang nhờ cậy nguồn tài chánh của mình hay của hàng... hay nơi Lời Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn?

ĐỨC CHÚA TRỜI / NHỮNG THỨ KHÁC

- 6.** Có điều gì (không nhất thiết là tiền bạc) đang cản trở bạn theo Chúa Giê Xu hết lòng không?
Nếu có, đó là gì?

CÓ / KHÔNG

Chúng ta cùng cầu nguyện

Kính lạy Đức Chúa Trời,

Tất cả mọi điều con có đều thuộc về Ngài! Ngài là nguồn và là Đáng cung cấp cho con. Ngài là một người Cha rộng rãi biết mọi nhu cầu của con trước khi con biết. Hôm nay, con quyết định tìm kiếm nước Ngài và sự công bình Ngài trước hết. Con chọn tôn Ngài làm Chúa tuyệt đối của đời sống con và chỉ sống cho Ngài mà thôi.

Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết, con sẽ bày tỏ điều đó không phải chỉ trong lời nói mà cũng trong việc làm. Giờ đây con cam kết dâng phần mươi và những của dâng đến cho Ngài.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đáng ban phát, xin hãy giúp cho con để con trở thành kẻ ban phát, dâng hiến. Vì khi con gieo ra, con biết rằng một ngày nào đó con sẽ gặt. Ngài sẽ mở cửa trên trời cho con và đổ phước xuống đến nỗi con không có đủ chỗ chứa! Chúa thật là thành tín, lời hứa của Ngài là chân thật và con tin Ngài sẽ giữ lời hứa đó. A-men!

**Tôi chọn đầu phục
như Chúa Giê Xu đã đầu phục!
Học thuộc lòng Hê-bo-rơ 13:17**

*Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em
và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy
tinh thức về linh hồn anh em, dưỡng như
phải khai trinh, hầu cho các người ấy
lấy lòng vui mừng mà làm xong chức
vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy
chẳng ích lợi gì cho anh em.*

“Đâu phục” hay “phục tùng” – chữ này nghe có vẻ lỗi thời phải không? Ngày nay, chúng ta thường gán ghép sự “phục tùng” với những sự bóc lột hay lạm dụng. Nhiều người hình dung chữ này như là một tấm thảm để cho người khác bước lên.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời muốn phục hồi cho chúng ta ý nghĩa Kinh Thánh của sự phục tùng. Trong nước Đức Chúa Trời, sự phục tùng chân chính có một sức mạnh lớn lao và có tính cách giải phóng.

Điều đầu tiên chúng ta cần biết về **sự phục tùng là ý của Đức Chúa Trời!** Bởi vì đó là ý của Đức Chúa Trời, nên phục tùng thật sự không thể có tính cách áp bức. Phục tùng không có nghĩa là hạn chế hay ràng buộc chúng ta nhưng là để bảo vệ chúng ta. Trái lại, phục tùng – theo ý định của Đức Chúa Trời – sẽ giải phóng và đưa chúng ta vào một mức độ mới của sự vâng phục và tin cậy Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta muốn trở nên trưởng thành trong mối tương giao với Đức Chúa Trời và người khác, chúng ta cần phải hiểu biết những nguyên tắc về thẩm quyền và sự phục tùng, và những điều này vận hành như thế nào trong Nước Đức Chúa Trời:

- Dẫu rằng Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta và Ngài biết mỗi một người trong chúng ta, Ngài không những chỉ phán trực tiếp với cá nhân chúng ta mà cũng qua những trung gian quyền hành, là những người mà Ngài ủy thác thẩm quyền của Ngài.
- Điều đó có nghĩa là Ngài phán với chúng ta, kỷ luật chúng ta và khuôn đúc tâm tánh của chúng ta qua cha mẹ chúng ta, các mục sư và những người lãnh đạo tinh thần của chúng ta.
- Vì chính Đức Chúa Trời thiết lập cơ cấu quyền hành đó nên Ngài thường hành động bên trong cơ cấu này, chớ ít khi bỏ qua nó.

- Bởi vậy khi chúng ta hợp tác và phục tùng các cấp thẩm quyền của con người là chúng ta hợp tác với Đức Chúa Trời.

Có một tấm lòng thuận phục là đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta có một tấm lòng và một thái độ thuận phục, chúng ta bước theo chân của Chúa Giê Xu. Chúng ta trở thành giống như Ngài hơn!

	<p>1. Khi bạn nghe tới chữ “phục tùng” thì trong trí bạn nghĩ tới điều gì? Bạn cảm thấy thế nào? Tại sao?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hê-bo-rơ 5:7-8

Khi Đấng Christ
còn trong xác thịt,
thì đã kêu lớn tiếng
khóc lóc mà dâng
những lời cầu
nguyện nài xin cho
Đấng có quyền cứu
mình khỏi chết, và
vì lòng nhân đức
Ngài nên được
nhậm lời. Đầu
Ngài là Con, cũng
đã học tập vâng lời
bởi những sự khốn
khổ mình đã chịu.

3. Đầu Chúa Giê Xu là Con
Đức Chúa Trời, Ngài đã
học gì khi làm con người?

**1 Phi-e-ro 2:21b-
24**

...vì Đáng Christ
cũng đã chịu khổ
cho anh em, để lại
cho anh em một
gương, hầu cho anh
em noi dấu chân
Ngài; “Ngài chưa
hề phạm tội, trong
miệng Ngài không
thấy có chút chi dối
trá.” Ngài bị rửa
mà chẳng rửa lại,
chịu nạn mà không
hề ngầm dọa,
nhưng cù phò mình
cho Đáng xử đoán
công bình;

Phi-líp 2:5-11
*Hãy có đồng một
tâm tình như Đáng*

- 4.** Đức Chúa Giê Xu đã để lại
một gương như thế nào cho
chúng ta noi theo?

Christ đã có, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê Xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

xưng Giê Xu Christ
là Chúa, mà tôn
vinh Đức Chúa Trời
là Đức Chúa Cha.

Trái với những suy nghĩ thường tình, phục tùng không phải chỉ để dành cho những kẻ yếu đuối, ỷ y my. Bất cứ ai cũng có thể nổi loạn nhưng chỉ có người trưởng thành mới phục tùng được. Phục tùng không làm cho bạn nhỏ hơn, nhưng làm cho lớn hơn. Nó chứng tỏ sự trưởng thành của tâm tánh. Qua thái độ và hành động phục tùng, bạn tôn vinh và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Phục tùng không phải là

- Làm tấm thảm chùi chân cho người ta đạp lên.
- Nhǎm mắt tuân lệnh người ta.
- Bị ép buộc phải làm điều bạn không muốn.

- Phục tùng chân chính không bao giờ làm hạ giá hay chà đạp nhân phẩm, lòng tự trọng và cuộc sống lành mạnh của bạn.

Bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng của định nghĩa thế gian, cho nên chúng ta thường có khuynh hướng liên kết sự phục tùng với sự bối lột và lạm dụng. Tuy nhiên, trong nước Đức Chúa Trời phục tùng có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt và nó trở thành một điều rất là tự do.

Khi chúng ta phục tùng Đức Chúa Trời và các bậc thẩm quyền mà Ngài đặt trên chúng ta, là chúng ta tôn trọng Đức Chúa Trời. Và bởi vì chúng ta tôn trọng Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta không phải sợ rằng chúng ta sẽ bị giày đạp. Chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa Trời rất quan tâm đến chúng ta và muốn chúng ta được điều tốt nhất!

Phục tùng thật sự là

- Nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời ban quyền bính cho một người nào đó – rằng Đức Chúa Trời cho người đó có thẩm quyền trên bạn.
- Có tấm lòng khiêm nhường.
- Tình nguyện cộng tác với thẩm quyền, dẫu là khi bạn không đồng ý.
- Nhận biết rằng Đức Chúa Trời biết hết mọi sự; rằng bạn không có phận sự phán xét những kẻ có quyền trên bạn.
- Phục tùng chân chính là một hành động đức tin biểu lộ lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
- Phục tùng chân chính là dấu hiệu của sự trưởng thành tâm linh. Làm như vậy là tôn trọng và đem niềm vui lại cho Đức Chúa Trời.

Phục tùng thẩm quyền tinh thần

Hê-bo-ro 13:17

Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy,- bởi các người ấy tinh thức về linh hồn anh em, dưỡng như phải khai trình,- hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phản nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.

5. Chúa đã đặt những người lãnh đạo trong Hội Thánh của Ngài để trang bị, nuôi dưỡng, bảo vệ và hướng dẫn Hội Thánh. Chúng ta phải có thái độ như thế nào đối với những người có thẩm quyền thuộc linh?

6. Bạn suy nghĩ thế nào về câu này: “Thử nghiệm thật về sự phục tùng không phải là khi bạn đồng ý, nhưng là khi bạn không đồng ý với thẩm quyền.”

7. Chúng ta nên làm gì khi chúng ta không đồng ý với những người lãnh đạo tinh thần?



Khi chúng ta phục tùng thì sẽ có gì xảy ra?

Một thái độ loạn nghịch hay một tinh thần chỉ trích đối với thẩm quyền là phản ánh thái độ loạn nghịch chống lại Đức Chúa Trời. Sự loạn nghịch bắt nguồn từ Sa-tan, nó là kẻ kiêu căng và nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Kết quả là nó đã bị ném khỏi thiên đàng (Ê-xê-chi-ên 28: 11-19).

Bởi vậy, khi chúng ta có một thái độ loạn nghịch, là chúng ta bắt chước Sa-tan. Nhưng khi chúng ta phục tùng thẩm quyền là chúng ta đang theo gương Chúa Giê Xu. Làm như vậy là chúng ta trở nên giống như Chúa hơn. Chúng ta trở nên người mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm!

Khi chúng ta phục tùng, chúng ta hội đủ điều kiện để lãnh đạo người khác. Bởi vì chúng ta khiêm nhường và có tấm lòng phục tùng, Đức Chúa Trời có thể tin cậy và ủy thác quyền hành và quyền lãnh đạo cho chúng ta.

<p>Giăng 15:7</p> <p>“Vì bằng các người cũ ở trong ta, và những lời ta ở trong các người, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.”</p>	<p>8. Nếu chúng ta sống một cuộc đời phục tùng Đức Chúa Trời và mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài là trong sáng, thì chúng ta có thể tin tưởng trông đợi điều gì xảy ra?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>Gia-cơ 4:7</p> <p>Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.</p>	<p>9. Chúng ta có quyền làm gì?</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

Bạn hãy tự hỏi

- 1.** Trong thời gian qua bạn đã học những gì để phục tùng?

- 2.** Hãy cầu xin Đức Chúa Trời tra xét lòng bạn và tỏ cho bạn:

Bạn có thái độ chỉ trích, giận hờn hay chống nghịch đối với người nào có thẩm quyền hay không?

CÓ / KHÔNG

- 3.** Nếu có, bạn có bằng lòng giao nộp thái độ này cho Chúa và cầu xin Ngài giúp bạn có tấm lòng khiêm nhường và phục tùng không?

CÓ / KHÔNG

4. Bạn có sẵn sàng phục tùng và thường xuyên cầu nguyện cho mục sư là người lãnh đạo tinh thần của bạn không?

CÓ / KHÔNG

Chúng ta cùng cầu nguyện

Kính lạy Đức Chúa Trời,

Con cầu xin Chúa tra xét lòng con xem có thái độ nào chỉ trích hờn giận hay chống nghịch chăng! Con không muốn bắt chước ma quỷ mà chống nghịch lại Chúa. Con muốn theo gương Chúa Giê Xu, đặt mình phục tùng Đức Chúa Trời. Con cam kết sẽ theo gương Ngài.

Kính lạy Cha, sự phục tùng là tôn vinh và đẹp lòng Ngài. Xin ban cho con sức mạnh tâm tánh để vâng phục Ngài và hợp tác với những con người mà Ngài đã đặt trong vị trí thẩm quyền.

Con xin hết sức ủng hộ các người lãnh đạo tinh thần bằng cách cầu nguyện cho họ và yểm trợ họ. Khi con không đồng ý với những ý kiến hay hành động của họ, con vẫn sẽ giữ thái độ chính đáng và trình những vấn đề nghi vấn của con ra một cách đúng đắn.

Con cảm ơn Chúa vì Chúa luôn luôn quan tâm đến con. Khi con có tấm lòng khiêm nhường phục tùng,

con sẽ càng trở nên giống như Chúa Giê Xu hơn, và
cuộc sống con sẽ càng đẹp lòng Chúa hơn. A-men!

Ghi chú: