



**Becoming**  
**A CHRIST'S DISCIPLE**  
*A Process of Maturation  
in God's Grace*

**Trở Thành**  
**MÔN ĐỒ CHÚA CỨU THẾ**  
*Tiến Trình Trưởng Thành Trong Ân Điển Thiên Chúa*



Tân Tín Đồ



Tín Đồ



Môn Đồ



Người  
Đào  
Tạo  
Môn  
Đồ



Dr. Christian Phan Phước-Lành

**TRỞ THÀNH  
MÔN ĐỒ CHÚA CỨU THẾ**

*Tiến Trình Trưởng Thành Trong Ân Điển Thiên Chúa*

**Becoming A Christ's Disciple**  
A Process of Maturation in God's Grace

To

---

From

---

Date

---

Kinh Thánh: Bản Dịch Truyền Thống, Bản Hiệu Đính, Bản Dịch Mới, Bản Dịch 2011.

Copyright © 2018 by Christian Phan

Printed in the United States of America

# MỤC LỤC

<b>Mục Lục .....</b>	<b>3</b>
<b>Dẫn Nhập .....</b>	<b>4</b>
<b>Thần Học Căn Bản .....</b>	<b>5-29</b>
<b>Giáo Lý Căn Bản .....</b>	<b>30-64</b>
<b>Bài Học Huấn Luyện Môn Đồ .....</b>	<b>65-135</b>
<b>Bài 1: Xây Dựng Mối Liên Hệ Mới</b>	
<b>Bài 2: Đặt Christ Trước Nhất</b>	
<b>Bài 3: Sống Với Đức Thánh Linh</b>	
<b>Bài 4: Tĩnh Nguyện</b>	
<b>Bài 5: Cầu Nguyện</b>	
<b>Bài 6: Tìm Cứu Người</b>	
<b>Bài 7: Sống Hậu Việc</b>	

## DẪN NHẬP

Những người yêu Chúa Giê-su Christ đều mong ước trở thành và giúp người khác để trở thành môn đồ thật của Ngài. Nhưng làm thế nào? Sau một thời gian dài suy nghĩ và cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn, tôi đã hoàn tất và cho xuất bản quyển sách này để giúp mọi người có thể tự môn đệ hóa chính mình và môn đệ hóa người khác.

Theo Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-su Christ, chúng ta phải:

**Bước-di rao giảng Phúc âm.** Đây là bước gieo hạt giống cứu rỗi và giúp nhân loại hư mất tìm được sự cứu rỗi trong Chúa Giê-su Christ.

**Báp-têm cho những người tin.** Dẫn Tân tìn hữu về nhà Chúa, giúp họ hiểu Giáo Lý Căn Bản, thực hiện Lễ Báp-têm và gia nhập Hội thánh.

**Bày-giải mọi điều mà Ngài truyền.** Để giáo huấn người khác mọi điều Chúa truyền, chúng ta phải am tường chân lý của Chúa trước. Mỗi chúng ta cùng cam kết trở thành và giúp người khác trở thành môn đồ của Chúa Giê-su Christ.

Đây chính là mục đích của quyển sách nhỏ này. Muốn thật hết lòng. Amen!

### ĐẠI MẠNG LỆNH

Bước ra rao giảng Phúc Âm  
Bảo người nhận lãnh tình thâm Chúa Trời  
Báp Têm đồng sống rạng ngời  
Bày giải Lời Chúa trọn đời tôi trung.

# THẦN HỌC

## CĂN BẢN



## Ngữ Vựng Thần Học Căn Bản

- **Abba** – A-ba - Tiếng Ả-rập nghĩa là “cha” được sử dụng để bày tỏ mối liên hệ với Đức Chúa Trời vì Ngài là Cha của mọi người (8:15).
- **A-đam** – (Heb. ha’adam) nghĩa là con người. Tên của người nam đầu tiên mà Đức Chúa Trời dựng nên trên đất theo hình ảnh của Ngài và được Ngài truyền cho hơi thở sự sống.
- **Áp-ra-ham** – Apraham – là người vâng theo tiếng phán của Chúa mà rời bỏ quê hương mình để đi đến xứ mà Chúa hứa ban cho, bởi đức tin nơi Chúa ông được kể là tổ phụ đức tin của mọi dân tộc và ông cũng là tổ phụ của dân Do-thái.
- **Ân sủng, ân điển** – Grace (Hy. *charis*, Lat. *gratia*) là điều mà một người không xứng đáng được nhận nhưng lại được ban cho nhưng không. Ở đây muốn nói đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế ban cho nhân loại.
- **Báp-têm** – Baptism (Hy. *baptizein*) Trầm mình trong nước và ra khỏi nước. Đây là một thánh lễ thực hiện theo Đại mạng lệnh của Chúa Giê-su dành cho Người Tin. Theo sách Rô-ma, báp-têm có nghĩa là đồng chết, khi Người Tin trầm mình trong nước, và đồng sống lại với Ngài khi Người Tin ra khỏi nước.
- **Biến hóa (sự)** – Transformation (Hy. *metamorphosis*) chỉ về sự biến đổi của một Người Tin để trở nên càng ngày càng giống Chúa Giê-su hơn bởi sự trợ giúp của Chúa Thánh Linh.
- **Biết trước** – Foreknowledge (Lat. *praescientia*) biết được những điều ngay cả khi chưa xảy ra. Ý nghĩa này chỉ về Thiên Chúa là Đấng biết tất cả mọi điều, ngay cả trước khi điều đó xảy đến. Ngài là Đức Chúa Trời toàn

tri (Thi 139:4). Ngài biết được những người nào sẽ tin Ngài và Ngài định cho họ được sự cứu rỗi.

- **Bình an** – Peace (Heb. *shalom*, Hy. *eirene*) là sự trọn vẹn của tâm hồn, nó vượt lên trên nghĩa đen của sự hòa bình, không có chiến tranh. Đây là món quà mà Chúa ban cho khi một người có Đức Thánh Linh làm chủ cuộc đời.
- **Cắt bì** – circumcision - cắt bỏ phần da qui đầu của người nam như dấu chỉ của giao ước trong thời Cựu ước đối với người Do-thái.
- **Chết** – Death - chỉ về thực trạng không còn có sự sống.
- **Chết đời đời** – Eternal death – là tình trạng của một người sau khi bị Thiên Chúa đoán xét về tội lỗi của mình, vì không chấp nhận chương trình cứu chuộc của Ngài, sẽ bị quăng vào hồ lửa hình phạt đau đớn cả thân thể và linh hồn, phân cách khỏi Đức Chúa Trời đời đời.
- **Chết tâm linh** – Spiritual death – khi một người không có mối tương giao hòa bình với Đấng Tạo Hóa. Một người cách xa khỏi Thiên Chúa được xem như là đã chết phần tâm linh.
- **Chết thân thể** - Physical death – khi một người không còn hơi thở sự sống.
- **Con nuôi (Sự nhận làm)** – Adoption (Hy. *huiothesia*) chỉ về mối liên hệ của một tội nhân được Đức Chúa Trời tha tội bởi người đó tin Chúa Giê-su và được nhận làm con của Ngài (8:15, 23). Một người được nhận làm con nuôi: (1) được luật pháp bảo đảm quyền làm con, (2) được mang họ của cha nuôi, (3) được mang quốc tịch của cha nuôi, và (4) được hưởng sản nghiệp của cha mẹ nuôi.
- **Công chính (sự)** – Righteousness (Heb. *sedaquah*, Hy. *dikaiosyne*, Lat. *iustitia*) theo Kinh thánh, hành động của Đức Chúa Trời để thiết lập và di trì mối liên hệ đúng đắn tốt lành.
- **Công chính bởi đức tin** – Righteousness of faith (Lat. *iustitia fidei*) Mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời



nhờ tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-su để trở nên con cái yêu dấu của Ngài.

- **Công chính của Đức Chúa Trời** – Righteousness of God (Hy. *dikaiosyntheou*, Lat. *iustitia Dei*) Tất cả mọi việc Chúa thực hiện đều hoàn toàn đúng và tốt lành trọn vẹn. Điển hình là Chúa ban sự cứu chuộc cho nhân loại qua sự hy sinh của Chúa Giê-su là một hành động công chính và yêu thương.
- **Định sẵn** – Predestination or Election – là sự định sẵn của Thiên Chúa để Người Tin trở nên giống Chúa Giê-su và trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Thiên Chúa đã biết trước ai là Người Tin và ai là người không tin trước khi Ngài định (Rom 8:29).
- **Đoán xét** – Judgment (Lat. *iudicium*) Sự thẩm định về một người có tội hay vô tội. Kinh thánh cho biết Đức Chúa Trời là thẩm phán, Ngài sẽ đoán xét mọi người và mọi dân tộc (Rom 2:5-15).
- **Đoán xét (ngày)** – Judgment day – Qua Tân ước bày tỏ, chính Đức Chúa Cha và Chúa Con sẽ cứu chuộc mọi Người Tin và hình phạt mọi người không tin cùng với Satan và ma quỷ.
- **Đức Chúa Giê-su Christ** – Jesus Christ (Heb. *Yehoshua*) nghĩa là Thiên Chúa là sự cứu rỗi. Ngài đã làm người tại xứ Do-thái, giảng Đạo Trời, chịu chết, chôn, sống lại và về trời để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi. Ngài cũng được gọi là Con Đức Chúa Trời, Chúa Con hay Ngôi Hai Thiên Chúa.
- **Đức Chúa Trời** – God (Hy. *Theos*, Lat. *Deus*) là Đấng Tạo Hóa toàn năng đã tạo dựng muôn loài vạn vật, trên muôn loài vạn vật, cai quản muôn loài vạn vật, đối tượng để muôn loài vạn vật thờ phượng và có quyền đoán xét muôn loài vạn vật. Theo Kinh thánh bày tỏ Đức Chúa Trời có ba ngôi đồng một thể, Tam Vị Nhất Thể: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh.

- **Đức tin** – Faith (Hy. *pistis*, Lat. *fides*) nghĩa là tin cậy, phó thác và vâng lời Đức Chúa Trời qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-su. Đặc biệt đức tin vào Chúa Giê-su sẽ nhận được sự cứu rỗi linh hồn để sống đời đời trong Thiên Đàng vinh hiển.
- **Gọi** – Call or Calling (Hy. *kalein*, Lat. *vocatio*) Chúa kêu gọi hướng dẫn một người đến sự cứu rỗi hay một công việc đặc biệt của Ngài.
- **Kinh luật** – Law - Những điều qui định bắt con người làm theo và chỉ ra tội nếu con người không làm theo. Tiêu biểu của Kinh luật là 10 Điều Răn. Kinh luật Môi-se – Law of Moses (Lat. *lex Mosaica*) là những điều được ghi trong Ngũ Kinh, năm sách đầu tiên của Kinh thánh, do Thiên Chúa phán dạy qua ông Môi-se.
- **Làm vinh hiển** – Glorification (Lat. *glorificare*) giai đoạn đời đời của một Người Tin vì người đó sẽ được sống đời đời trong Thiên Đàng và được sống trong vinh hiển của Thiên Chúa.
- **Lẽ Thật** – Truth (Hy. *aletheia*, Lat. *veritas*) chỉ về chân lý. Trong Cựu ước lẽ thật được đặt trọng tâm vào Đức Chúa Trời. Trong Tân ước bày tỏ Chúa Giê-su là lẽ thật. Người Tin phải tìm kiếm để hiểu lẽ thật qua sự mặc khải của Chúa, đặc biệt trong Lời của Ngài, Kinh thánh.
- **Môn Đồ** - Là một tín đồ trưởng thành trong sự cam kết sống theo Chúa Giê-su Christ.
- **Người Tin (Tín Đồ)** – Believer – Tin vào chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi Chúa Giê-su và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su làm Chúa và làm chủ cuộc đời mình. Người Tin cũng được gọi là thánh đồ, tín hữu, Kitô hữu, Cơ đốc nhân, Giê-su hữu...
- **Phúc âm** – Gospel (Tin lành – Hy. *euangelion*) tin mừng vì con người được nhận sự cứu chuộc bởi Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời đã giáng thế làm người, chịu chết đền tội cho nhân loại và phục sinh khôi hoàn.

- **Sống (sự)** – Life – một người còn hơi thở.
- **Sống đời đời** – Life everlasting – là sự sống phước hạnh vô cùng cho cả thân thể phục sinh cùng linh hồn bất diệt với Thiên Chúa và trong vinh hiển của ngài. Để một người có được sự sống đời đời, người ấy phải tiếp nhận chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa trong Chúa Cứu Thế Giê-su.
- **Sống theo Thánh Linh** – Life in the Spirit – là đời sống ở dưới sự hướng của Chúa Thánh Linh, Ngôi Ba Thiên Chúa, để làm theo ý chỉ của Thiên Chúa. Sống theo Thánh Linh trái ngược với sống theo tư dục hay sống theo xác thịt.
- **Sống theo xác thịt** – Life in the flesh – là sống theo tư dục của chính mình trái lại ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sống theo xác thịt đối nghịch với sống theo Thánh linh.
- **Sứ đồ** - Apostles – là 12 người do Đức Chúa Giê-su chọn lựa, Phao-lô được xem như người thay thế cho Giu-đa Is-ca-ri-ốt, là người đã phản Chúa.
- **Tha thứ** - Forgiveness (Hy. *aphesis*) bỏ qua những sự sai trật. Tha thứ là sự phục hồi mối liên hệ bị đổ vỡ đối với Thiên Chúa, người khác hay chính mình bởi vì người ấy phạm tội.
- **Tha thứ tội lỗi** – forgiveness of sins – là hành động của Thiên Chúa tha thứ, bỏ xóa tội lỗi của con người phạm với Ngài và sự tha thứ tội lỗi này xảy ra là nhờ sự hy sinh đền tội của Chúa Giê-su dành cho những Người Tin.
- **Thánh đồ** - Saints - chỉ về những Người Tin vào Chúa Giê-su trong mọi thời đại và nhận được sự tha tội của Ngài để trở nên con cái của Chúa.
- **Tội lỗi** – Sin – là sự không vâng phục của con người đối cùng Đấng Tạo Hóa. Điều này đã phá hủy đi giao ước của Đức Chúa Trời và con người. Để tội lỗi được bỏ xóa cần có sự tha thứ của Đức Chúa Trời.

- **Tội lỗi của A-dam** – Sin of Adam – là sự không vâng lời của A-dam đối cùng mạng lệnh của Thiên Chúa được ghi trong sách Sáng thế chương 3.
- **Tội lỗi** (được giải cứu) – Deliverance from sin – Giải cứu con người ra khỏi tội lỗi là việc làm của Chúa Giê-su dành cho những Người Tin khi Ngài đã bằng lòng chết thay cho tội lỗi của họ và sống lại để đắc thắng sự chết hầu ban cho họ sự sống vĩnh hằng.
- **Xưng công chính** – Justification (Hy. *dikaioo*, Lat. *iustificatio*) Đức Chúa Trời công bố một tội nhân trở nên công chính vô tội, khi người ấy tin Chúa Giê-su, dựa trên sự công chính trọn vẹn của Chúa Giê-su, Đấng hy sinh đền tội cho mọi Người Tin.



## ĐỨC CHÚA TRỜI

Đức Chúa Trời là ai? Ngài là Đấng Tạo Hóa dựng nên trời đất, muôn vật và toàn quyền trên mọi vật.

**Đấng Yêu Thương.** Rô-ma 5: <sup>8</sup> *Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.*

**Đấng Công Chính.** 2 Phi-e-rơ 2: <sup>4</sup> *Và, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét; <sup>5</sup> nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác này, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi; <sup>6</sup> nếu Ngài đã đoán phạt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy phá đi khiến hóa ra tro, để làm gương cho người gian ác về sau; <sup>7</sup> nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuông của bọn gian tà kia, <sup>8</sup> (vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình), <sup>9</sup> thì Chúa biết cứu chữa những người tôn kính khỏi cơn cám dỗ, và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét.*

**Đấng Toàn Tri, Toàn Tại, Toàn Năng.** Ma-thi-ơ 10: <sup>29</sup> *Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và vì không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất. <sup>30</sup> Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.*

**Đấng Thánh.** Khải Huyền 15: <sup>3</sup> *Chúng hát bài ca Môi-se, là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên Con, mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời Toàn năng, công việc Chúa lớn lao*

và lạ lùng thay! Hỡi Vua của muôn đời, đường lối Chúa là công bình và chơn thật! <sup>4</sup> Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra.

**Đấng Riêng Biệt (Personal).** Xuất Ê-díp-tô 20: *Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này, rằng: <sup>2</sup> Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. <sup>3</sup> Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.*

**Đấng Cầm Quyền.** Rô-ma 11: <sup>34</sup> *Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? <sup>35</sup> Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? <sup>36</sup> Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men.*

**Chân Thần Duy Nhất.** 1Cor 8: <sup>4</sup> *Vậy, về sự ăn ở của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. <sup>5</sup> Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều Chúa), <sup>6</sup> về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jê-sus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.*

## ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHRIST

Chúa Giê-su Christ là Con Độc Sinh của Đức Chúa Trời và cũng chính là Ngôi Hai Thiên Chúa.

**Đấng Tạo Hóa.** Cô-lô-se 1: <sup>16</sup> *Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.* <sup>17</sup> *Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đang vững trong Ngài.*

**Đấng Thành Nhân.** Phi-líp 2: <sup>5</sup> *Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có,* <sup>6</sup> *Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;* <sup>7</sup> *chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;* <sup>8</sup> *Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.* <sup>9</sup> *Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,* <sup>10</sup> *hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thấy đều quì xuống,* <sup>11</sup> *và mọi lưỡi thấy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.*

**Đấng Trung Bảo.** 1Ti-mô-thê 2: <sup>5</sup> *Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người;* <sup>6</sup> *Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ.*

**Đấng Cứu Thế.** Lu-ca 2: <sup>10</sup> *Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì này, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân;* <sup>11</sup> *ấy là hôm nay tại*

*thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. <sup>12</sup> Đây là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. <sup>13</sup> Bỗng chốc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: <sup>14</sup> Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!*

**Sinh Tế Chuộc Tội.** 1Phi-e-rơ 2: <sup>24</sup> Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhơn những lần đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh.

**Đấng Nắm Toàn Quyền.** Ma-thi-ơ 28: <sup>18</sup> Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. <sup>19</sup> Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, <sup>20</sup> và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.

**Đấng Thành Tín & Chân Thật.** Khải Huyền 19: <sup>11</sup> Bảy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín và Chân Thật; Ngài lấy lễ công bình xét đoán và chiến đấu.



## ĐỨC CHÚA THÁNH LINH

Đức Thánh Linh có thân vị và là Ngôi Ba Thiên Chúa.

**Ngài Tạo Dựng.** Cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh cũng dự phần vào việc tạo dựng vạn vật. Sáng Thế 1: *Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.*<sup>2</sup> *Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.* Gióp 33: *Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, Hơi thở của Đấng Toàn năng ban cho tôi sự sống.*

**Ngài Giúp Chúng Ta Tiếp Nhận Chúa Giê-su.** 1Cô-rinh-tô 12: *Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Thánh Linh của Đức Chúa Trời, mà nói rằng: Đức Chúa Jêsus đáng nguyên rửa! Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa!*

**Ngài Dạy Chúng Ta Lẽ Thật.** Giăng 16: *Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.*<sup>14</sup> *Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.*<sup>15</sup> *Mọi sự Cha có, điều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy.*

**Ngài Ấn Chứng Chúng Ta Thuộc Về Đức Chúa Trời.** Ê-phê-sô 1: *Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chơn thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa,*<sup>14</sup> *Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.*

**Ngài Giúp Chúng Ta Nên Thánh.** 1 Phi-e-rơ 1: <sup>2</sup> theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jê-sus Christ và có phần trong sự rửa huyết Ngài: nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!

**Ngài Ban Quyền Phép Cho Chúng Ta.** Công Vụ 1: <sup>8</sup> Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các người, thì các người sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

**Ngài Ban Bông Trái và Ân Tứ Thánh Linh.** Ga-la-ti 5: <sup>22</sup> Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.

1 Cô-rinh-tô 12: <sup>4</sup> Và, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. <sup>5</sup> Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. <sup>6</sup> Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. <sup>7</sup> Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung.

## THIÊN SỨ và THIÊN BINH

Thiên sứ và Thiên binh những tạo vật chuyên biệt, số lượng rất đông, để phụng sự Đức Chúa Trời. Thiên sứ thường có vai trò truyền đi mệnh lệnh của Thiên Chúa và Thiên binh thường có vai trò chiến trận. Đứng đầu thiên sứ là Gáp-ri-ên và đứng đầu thiên binh là Mi-chên.

**Là Tạo Vật.** Các thiên sứ và thiên binh là những tạo vật của Thiên Chúa. Hê-bơ-rơ 1: <sup>7</sup> *Nói về thiên sứ thì Ngài phán rằng: Đức Chúa Trời làm cho thiên sứ Ngài như gió, và tôi tớ Ngài như ngọn lửa.*

**Thờ Phụng Chúa Giê-su.** Hê-bơ-rơ 1: <sup>6</sup> *Còn khi Ngài đưa Con đầu lòng mình vào thế gian, thì phán rằng: Mọi thiên sứ của Đức Chúa Trời phải thờ lạy Con.*

**Bảo Vệ Con Cái Chúa.** Công Vụ 27: <sup>23</sup> *Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời, là Đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng: <sup>24</sup> Hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết; ngươi phải ứng hầu trước mặt Sê-sa; và này, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi hết thấy những kẻ cùng đi biển với ngươi.*

Thi Thiên 91: <sup>11</sup> *Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.*

**Sống Đời Đời.** Lu-ca 20: <sup>34</sup> *Đức Chúa Jêsus phán rằng: Con cái của đời này lấy vợ gả chồng; <sup>35</sup> song những kẻ đã được kể đáng dự phần đời sau và đáng từ kẻ chết sống lại, thì không lấy vợ gả chồng. <sup>36</sup> Bởi họ sẽ không chết được nữa, vì giống như các thiên sứ, và là con của Đức Chúa Trời, tức là con của sự sống lại.*

**Vui Mừng Khi Có Người Tiếp Nhận Chúa Giê-su.** Lu-ca 15: <sup>10</sup> *Ta nói cùng các người, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn.*

**Làm Theo Mạng Lệnh và Ý Chỉ Của Thiên Chúa.** Thi Thiên 103: <sup>20</sup> *Hỡi các thiên sứ của Đức Giê-hô-va, Là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài, Hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!* <sup>21</sup> *Hỡi cả cơ binh của Đức Giê-hô-va, Là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va!*

**Truyền Phúc Âm Trong Giai Đoạn Cuối Cùng.** Khải Huyền 14: <sup>6</sup> *Điều ấy đoan, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành đời đời, đặt rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc.*

## SA-TAN

**Là Thiên Sứ Sa Ngã.** Khải Huyền 12: <sup>7</sup> *Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại; <sup>8</sup> song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. <sup>9</sup> Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là quỷ vương và Sa-tan, đồ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.*

1Giăng 3: <sup>8</sup> *Kẻ nào phạm tội là thuộc về quỷ vương; vì quỷ vương phạm tội từ lúc ban đầu. Và, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của quỷ vương.*

**Khả Năng Rất Giới Hạn So Với Thiên Chúa.** Gióp 1: <sup>8</sup> *Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chẳng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác? <sup>9</sup> Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? <sup>10</sup> Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. <sup>11</sup> Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra Chúa ra, dựng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. <sup>12</sup> Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Này, các vật người có đều phó trong tay người; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va.*

**Kẻ Cướp, Giết, Hủy Diệt.** Giăng 10: <sup>10</sup> *Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiêm được sự sống và được sự sống dư dật.*

**Kẻ Dối Trá và Cha Đẽ Của Sự Dối Trá.** Giảng 8: <sup>44</sup> *Các người bởi cha mình, là ma quỷ, mà sanh ra; và các người muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bèn giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.*

**Kẻ Thua Bại Người Tin Chúa.** Lu-ca 10: <sup>17</sup> *Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi.* <sup>18</sup> *Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp.* <sup>19</sup> *Này, ta đã ban quyền cho các người giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chơn; không gì làm hại các người được.*

Khải Huyền 12: <sup>11</sup> *Họ đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; họ chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.*

**Kẻ Cám dỗ Con Người.** Công Vụ 5: <sup>3</sup> *Phi -e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi A-na-nia, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng người, đến nỗi người nói dối cùng Đức Thánh Linh, mà bớt lại một phần giá ruộng đó?*

**Số Phận Của Satan.** Khải Huyền 20: <sup>7</sup> *Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Sa-tan sẽ được thả, <sup>8</sup> và nó ra khỏi ngục mình dựng đở dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển.* <sup>9</sup> *Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó.* <sup>10</sup> *Còn quỷ vương là kẻ đã đở dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.*

## MA QUI

**Các Thiên Sứ Sa Ngã Cùng Với Satan.** Khải Huyền 12: <sup>3</sup> Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa: là một con rồng lớn sắc đỏ, có bảy đầu, mười sừng, và trên đầu có bảy mũ triều thiên. <sup>4</sup> Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng xuống đất; con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi.

**Ma Quỷ Tin Có Đức Chúa Trời và Run Sợ Ngài.** Gia-cơ 2: <sup>19</sup> Người tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, người tin phải; ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ.

**Ma Quỷ Hung Hăng Hành Hại Người Chúng Nhập.** Công Vụ 19: <sup>13</sup> Bảy giờ có mấy người trừ quỷ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Jê-sus trên những kẻ bị quỷ ám, rằng: Ta nhơn Đức Chúa Jê-sus này, là Đấng mà Phao-lô giảng, để truyền khiến chúng bay. <sup>14</sup> Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. <sup>15</sup> Song quỷ dữ đáp lại rằng: Ta biết Đức Chúa Jê-sus, và rõ Phao-lô là ai; nhưng các ngươi là kẻ nào? <sup>16</sup> Người bị quỷ dữ ám bèn xắn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà.

**Ma Quỷ Bị Trục Xuất Bởi Danh Chúa Giê-su Christ.** Lu-ca 10: <sup>17</sup> Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi. Mác 16: <sup>17</sup> Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ...

## CON NGƯỜI

**Tạo Vật Của Đức Chúa Trời.** Sáng Thế 1: <sup>26</sup> Đức Chúa Trời phán rằng: *Chúng ta hãy làm nên loài người.*

**Giống Hình và Ảnh Thiên Chúa.** Con người có bản chất thiêng liêng và tốt lành của Đức Chúa Trời. Sáng Thế 1: <sup>26</sup> Đức Chúa Trời phán rằng: *Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.*

**Quản Trị Muôn Vật.** Sáng Thế 1: <sup>26</sup> Đức Chúa Trời phán rằng: *Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.*

**Có Linh Hồn.** Khác với các sinh vật khác trên đất, con người có linh hồn và là một loài có sinh linh. Con người được tạo dựng để tương giao thờ phượng Đức Chúa Trời. Sáng Thế 2: <sup>7</sup> Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nặn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.

**Phải Vâng Lời Thiên Chúa.** Sáng Thế 2: <sup>16</sup> Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: *Người được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; <sup>17</sup> nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai người ăn chắc sẽ chết.*

**Phạm Tội Vì Không Vâng Lời Thiên Chúa.** Sáng Thế 3: <sup>6</sup> Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. <sup>7</sup> Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lỏa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân.



**Trốn Tránh Thiên Chúa.** Sáng Thế 3: <sup>8</sup> *Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, A-đam và vợ ẩn mình giữa bụi cây, để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời.*

**Tội Lỗi Lưu Truyền.** Nhơn chi sơ tính bản ác kể từ khi ông bà A-đam và Ê-va phạm tội. Thi Thiên 51: <sup>5</sup> *Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.*

**Hậu Quả Của Tội Lỗi Là Phải Chết.** Hê-bơ-rơ 9: <sup>27</sup> *Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét.*

**Được Tha Tội, Cứu Chuộc, Phục Hồi và Sống Đời Đời Nếu Tin Nhận Chúa Giê-su Christ.** Rô-ma 10: <sup>9</sup> *Vậy nếu miệng người xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng người tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì người sẽ được cứu; <sup>10</sup> vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.*

## THIÊN ĐÀNG

**Nhà Cha.** Giảng 14: <sup>2</sup> Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.

**Những Người Tin Chúa Giê-su Được Ở Thiên Đàng.** Giảng 14: <sup>3</sup> Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.

**Phước Hạnh Trong Thiên Đàng.** Khải Huyền 7: <sup>15</sup> Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngai Đức Chúa Trời, và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài; còn Đấng ngồi trên ngai sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. <sup>16</sup> Chúng sẽ không đói không khát nữa; cũng không có mặt trời, hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. <sup>17</sup> Vì Chiên Con ở giữa ngai sẽ chặn giữ và đưa chúng đến những suối nước sông; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.

Khải Huyền 21: <sup>4</sup> Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi. <sup>5</sup> Đấng ngự trên trời phán rằng: Này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời này đều trung tín và chơn thật. <sup>6</sup> Ngài là phán cùng tôi rằng: Xong rồi! Ta là An-pha và Ô-mê-ga, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khát, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. <sup>7</sup> Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp, ta sẽ làm Đức Chúa Trời người và người sẽ làm con ta.

## HỎA NGỤC

**Lò Lửa.** Ma-thi-ơ 13: <sup>49</sup> Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, <sup>50</sup> ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.

**Thành Phần Ở Trong Hỏa Ngục.** Sa-tan tức là quỷ vương, tiên tri giả, An-ti Christ, ma quỷ và những người không tin kính Đức Chúa Trời trong mọi thời đại.

Khải Huyền 20: <sup>10</sup> Còn *Quy Vương* là đỉra đã đổ dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.

Khải Huyền 20: <sup>15</sup> Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.

Khải Huyền 21: <sup>8</sup> Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phạm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bùng bùng: đó là sự chết thứ hai.

**Hình Phạt Trong Lò Lửa.** Đau đớn, khóc lóc, nghiến răng và xa lìa Đấng Tạo Hóa đời đời. 2Tê-sa-lô-ni-ca 1: <sup>6</sup> Và, theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo cho những kẻ làm khổ anh em, <sup>7</sup> và cho anh em, là kẻ chịu khổ, được nghỉ ngơi với chúng tôi, trong khi Đức Chúa Jê-sus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài, giữa ngọn lửa hùng, <sup>8</sup> báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng phục Tin Lành của Đức Chúa Jê-sus Christ chúng ta. <sup>9</sup> Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, <sup>10</sup> tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó, để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin; vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em.

## NƯỚC TRỜI QUA NGỤ NGÔN

Nước Trời đã được mặc khải trong Cựu ước. Sách Đa-ni-ên 2: <sup>44</sup> *Trong đời các vua này, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời;* <sup>45</sup> *Theo như vua đã xem thấy hòn đá đục ra từ núi, chẳng phải bởi tay, đã đập vỡ sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Đức Chúa Trời lớn đã cho vua biết sự sau này sẽ đến. Điều chiêm bao này là thật, và lời giải nó là chắc chắn.*

Nước Trời đã được mặc khải cho vua Nê-bu-cát-nết-sa của Đế Quốc Ba-by-lôn trong chiêm bao. Ông thấy một pho tượng cao to chia bốn phần: đầu bằng vàng, ngực bằng bạc, bụng bằng đồng và ống chân thì bằng sắt bàn chân pha trộn sắt và đất sét. Đây là bốn đế quốc đến trên thế giới: Ba-by-lôn, Ba-tư, Hy-lạp và La-mã. Trong thời kỳ của Đế Quốc La-mã, Chúa Giê-su, Vàng Đá đến từ Trời, thành lập Vương Quốc của Ngài trên đất.

Chúa Giê-su đã dùng các ngụ ngôn để dạy cho chúng ta hiểu về đặc thù của Nước Trời được viết trong Phúc âm Ma-thi-ơ 13.

1. **Nước Trời Cần Được Rao Truyền:** Khởi Đầu và Lan Ra Bởi Người Gieo Giống Đầu Tiên Là Chúa Giê-su. Người gieo giống đầu tiên là Chúa Giê-su Christ. Ma-thi-ơ 13: *Ngài phán như vậy: Có người gieo giống đi ra dặng gieo.* <sup>4</sup> *Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn.* <sup>5</sup> *Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên;* <sup>6</sup> *song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo.* <sup>7</sup> *Một phần khác rơi nhằm bụi*

- gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. <sup>8</sup> Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hạt ra được một trăm, hoặc một hạt sáu chục, hoặc một hạt ba chục.
2. **Nước Trời Bị Tấn Công:** Như Cỏ Lùng Trong Ruộng Lúa Mì. Ma-thi-ơ 13: <sup>24</sup> Đức Chúa Jê-sus phán ví dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. <sup>25</sup> Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì, rồi đi. <sup>26</sup> Đến khi lúa mì lớn lên, và trở bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. <sup>27</sup> Các đầy tớ của chủ nhà bèn đến thưa rằng: Thưa chủ, chủ không gieo giống tốt trong ruộng chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? <sup>28</sup> Chủ đáp rằng: Ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? <sup>29</sup> Chủ rằng: Chẳng nên, e khi nhổ cỏ lùng, hoặc các người nhổ lộn lúa mì đi chăng. <sup>30</sup> Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng: trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bỏ lại từng bó mà đốt đi; song hãy thu trữ lúa mì vào kho ta.
  3. **Nước Trời Tăng Trưởng Lạ Lùng:** Như Cây Cải Trong Vườn Rau. Ma-thi-ơ 13: <sup>31</sup> Ngài lấy ví dụ khác mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như một hạt cải mà người kia lấy gieo trong ruộng mình; <sup>32</sup> hạt ấy thật nhỏ hơn cả các giống khác, song khi đã mọc lên, thì lớn hơn các thứ rau, và trở nên cây cối, cho đến nỗi chim trời tới làm ổ trên nhánh nó được.
  4. **Nước Trời Ảnh Hưởng Mạnh Mẽ:** Như Men Trong Đống Bột. Ma-thi-ơ 13: <sup>33</sup> Ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng: Nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên.
  5. **Nước Trời Thật Giá Trị Cho Người Tìm Kiếm:** Như Báu Vật Chôn Trong Đám Ruộng. Ma-thi-ơ 13: <sup>44</sup> Nước thiên đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng

- kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó.*
6. **Nước Trời Quý Trọng Hơn Mọi Điều Khác:** Như Viên Ngọc Châu, Phải Bán Hết Gia Tài Để Mua. Ma-thi-ơ 13: <sup>45</sup> *Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, <sup>46</sup> khi đã tìm được một hạt châu quý giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hạt châu đó.*
7. **Nước Trời Có Sự Phán Xét Sau Cùng:** Như Việc Chọn Lựa Cá Sau Khi Kéo Lưới. Ma-thi-ơ 13: <sup>47</sup> *Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. <sup>48</sup> Khi lưới được đầy rồi, thì người đánh cá kéo lên bờ; đoạn, ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra, đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. <sup>49</sup> Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, <sup>50</sup> ném những kẻ ác vào lò lửa; ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. <sup>51</sup> Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng! Các môn đồ thưa rằng: Có hiểu.*



**GIÁO LÝ  
CĂN BẢN  
CHO  
TÂN TÍN HỮU**

**Do Nhiều Người Soạn**

## Bài 1 Đức Chúa Trời

### 1. Đức Chúa Trời là ai?

Đức Chúa Trời là Đấng tạo thành trời đất, vạn vật và loài người. (Sáng Thế 1:1-2). Con người chúng ta gọi Ngài là Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, Thượng Đế, Ông Trời...

### 2. Đức Chúa Trời từ đâu mà có?

Đức Chúa Trời là Đấng Tự Hữu (tự có) và Hằng Hữu (còn đời đời), nghĩa là Ngài có từ buổi sáng thế, luôn luôn hiện hữu và còn cho đến đời đời. Ngài là Đầu Tiên và Cuối Cùng, Khởi Thủy và Chung Kết. (Phục Truyền 32:39-40)

### 3. Đức Chúa Trời ở đâu?

Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi trong cùng một thời gian nên Ngài được gọi là Đấng Toàn Tại. (Phục Truyền 4:39)

### 4. Người ta có thể thấy Đức Chúa Trời không?

Chúng ta không thể thấy Đức Chúa Trời bằng mắt thịt vì Ngài là Thần Linh còn chúng ta là con người. Con mắt hữu hạn của loài người không thể nhìn thấy cõi vô hạn của Thần Linh. Tuy nhiên khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-su Christ, Đức Chúa Trời sẽ mở đôi mắt tâm linh của chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy sự hiện diện và vinh quang của Ngài trong đời sống của chúng ta. (Ê-phê-sô 1:17-18)

Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã mặc khải cho con người bằng chiêm bao, dị tượng, thiên sứ, không ai thấy được chính Ngài. Trong thời Tân Ước, Ngôi Hai Đức Chúa



Trời là Chúa Jesus đã giáng trần làm người để loan báo Tin Mừng Cứu Rỗi. Ngài chết trên thập tự giá chuộc tội cho loài người nên trong thời đó có người đã thấy, đã nghe, và đã rõ được Đức Chúa Trời. (Giăng 1:14)

#### 5. Đức Chúa Trời có mấy ngôi?

Đức Chúa Trời có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Linh. Không phải có ba Đức Chúa Trời nhưng chỉ có một. Ba Ngôi hiệp lại làm một, đồng một bản thể và quyền năng. (Ma-thi-ơ 3:16-17, 28:19)

#### 6. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời là Đấng cao cả hơn hết, vô cùng kỳ diệu vượt hẳn trí tuệ hữu hạn của con người.

- Đấng Thần Linh (vô hình): Giăng 4:2
- Đấng Hằng Hữu (đời đời): Khải Huyền 10:6
- Đấng Toàn Năng (làm được mọi sự): Gióp 42:2
- Đấng Toàn Tri (biết hết mọi sự): Thi Thiên 139:1-4
- Đấng Toàn Tại (ở khắp mọi nơi): Thi Thiên 139:5-7
- Đấng Bất Biến (không hề thay đổi): Gia-cơ 1:17
- Đấng Nhân Ái (yêu thương loài người): Giăng 3:16
- Đấng Thành Tín (làm trọn lời hứa): Phục Truyền 7:9
- Đấng Chí Thánh (thánh khiết tuyệt đối): Lê-vi 11:44
- Đấng Chí Công (công bình tuyệt đối): Phục Truyền 32:4
- Đấng Chí Tôn (cao cả hơn hết): Thi Thiên 47:9, 57:11

#### 7. Nhờ đâu biết được Đức Chúa Trời?

Chúng ta biết được Đức Chúa Trời nhờ các nguồn sau:

- Chúa Giê-su Christ là sự mặc khải lớn nhất về Đức Chúa

Trời cho chúng ta

- Lương tâm: nhờ có lương tâm là một bản năng thiên phú mà con người tự nhận biết có một Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa không cần ai dạy.
- Vũ trụ: nhìn cả cõi vũ trụ bao la toàn hảo một cách kỳ diệu, con người phải công nhận rằng có một Đấng Tạo Hóa vĩ đại dựng nên
- Kinh Thánh: Đức Chúa Trời đã mặc khải cho con người biết về Ngài qua Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời linh cảm cho các tiên tri và sứ đồ viết lại như ngày hôm nay.

#### 8. Chúng ta phải đối với Đức Chúa Trời như thế nào?

Chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến và hầu việc Chúa là Đức Chúa Trời, chỉ tôn thờ và phục vụ một mình Ngài mà thôi (Mác 12:30; Ma-thi-ơ 4:10; Xuất Ê-díp-tô 20:3)

## Bài 2 Kinh Thánh

### 1. Kinh Thánh là gì?

Kinh Thánh là một quyển sách của Đức Chúa Trời mặc khải cho con người. Con người có thể nhận biết Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài qua những lời được viết ra trong Kinh Thánh.

### 2. Ai viết Kinh Thánh?

Kinh Thánh do Đức Chúa Trời soi dẫn cho chừng 40 tiên tri và môn đồ viết ra.

### 3. Kinh Thánh được sắp xếp như thế nào?

Kinh Thánh có hai phần: Cựu Ước và Tân Ước. Cựu Ước có 39 sách và Tân Ước có 27 sách.

### 4. Kinh Thánh được viết bằng ngôn ngữ gì?

Cựu Ước được chép bằng tiếng Hê-bơ-rơ (Do thái) và Tân Ước được chép bằng tiếng Hy Lạp. Cũng có số ít viết bằng tiếng Ả-rập.

### 5. Kinh Thánh được chép xong khi nào?

Cựu Ước được chép xong khoảng 400 năm trước Công nguyên. Tân Ước được chép xong khoảng 100 năm sau Công nguyên.

### 6. Cựu Ước chép về điều gì?

Cựu Ước chép về việc tạo thành trời đất, muôn vật và loài

người, chuyện loài người sa ngã, lịch sử dân Do Thái (Israel). Tuy nhiên, trọng tâm của Cựu Ước là dự báo Đấng Cứu Thế sẽ giáng sinh, chịu chết, sống lại và thắng thiên đê cứu loài người khỏi tội lỗi, ban cho họ một đời sống mới và sự sống đời đời.

### 7. Tân Ước chép về điều gì?

Tân Ước chép về sự giáng sinh, sự chết, sự sống lại và về trời của Đấng Cứu Thế đúng như Cựu Ước đã dự báo. Tân Ước cũng chép về sự thành lập Hội Thánh đầu tiên, công việc truyền giảng Tin Lành, đời sống Cơ Đốc Nhân, các lời tiên tri về tái lâm của Chúa Giê-su và cõi đời đời.

### 8. Đặc trưng của Kinh Thánh

- Kinh Thánh là Lời sống: vì Đức Chúa Trời là Đấng Sống nên Lời Ngài là Lời Sống (Hê-bơ-rơ 4:12.)
- Kinh Thánh trường tồn và bất diệt: Dù cho trời đất có qua đi nhưng lời Chúa không hề qua đi.
- Kinh Thánh chứa những lời hứa và những lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời có thẩm quyền thay đổi đời sống con người.
- Kinh Thánh chứa đựng những lời tiên tri từ hàng ngàn năm được ứng nghiệm một cách lạ lùng:
  - Lời tiên tri về trận Đại Hồng Thủy thời Nô-ê: Sáng thế ký 7: 17-22; Ma-thi-ơ 24:37-39
  - Lời tiên tri về dân Do Thái bị bắt làm nô lệ và trở về quê hương: Giê-rê-mi 25:11-12; Đa-ni-ên 9:2-3
  - Lời tiên tri về sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem, dân Do Thái bị mất nước và trở về lập quốc: Ma-thi-ơ 24:1-2
  - Quan trọng nhất là lời tiên tri về Chúa Cứu Thế: Ma-thi-ơ 1:22, 2:15, 2:23, 4:14, 8:17, 13:35, 21:4; 25:26

## Bài 3 Sự Sáng Tạo

1. Đức Chúa Trời đã sáng tạo trời đất và muôn vật như thế nào?

Khi vũ trụ chỉ là một khối hỗn độn và mờ tối, Đức Chúa Trời đã dùng những lời phán của Ngài để dựng nên trời đất, muôn vật, và loài người (Sáng Thế 1)

2. Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người như thế nào?

Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên hình người rồi hà sinh khí vào mũi để con người có sự sống (Sáng Thế 2:7)

3. Những đặc điểm của loài người

- Không phải được dựng nên bằng lời phán như muôn vật khác nhưng được Đức Chúa Trời dùng đất nắn nên và hà hơi sự sống.
- Chỉ có loài người được dựng nên giống như hình Ngài và tượng Ngài, tức là giống như bản tính thánh khiết và công nghĩa của Ngài (Sáng Thế 2:26)
- Chỉ có loài người được quyền quản trị muôn loài mà Đức Chúa Trời đã tạo nên (Sáng Thế 1:26-28)
- Chỉ có loài người được tương thông với Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài (Sáng Thế 4:3-7, 4:26)
- Chỉ có loài người có linh hồn vô giá và bất diệt (Ma-thi-ơ 16:26, 25:46; Truyền Đạo 12:7)

4. Tổ tiên của loài người là ai?

Tổ tiên của loài người là ông A-đam và bà Ê-va (Sáng Thế 2:19-25)

## 5. Tại sao loài người phạm tội?

Ông bà A-đam và Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời, nghe theo lời xúi giục của ma quỷ, ăn trái cây cấm nên đã phạm tội với Ngài (Sáng Thế 2:8-9, 2:16-17, 3:1-6; 2Cô-rinh-tô 11:3)

## 6. Hậu quả của sự phạm tội

- Sau khi phạm tội, Ađam và Êva nhận biết tội lỗi. Tội lỗi bắt đầu thâm nhập vào tư tưởng và cuộc đời họ (Sáng Thế 3:7, Thi Thiên 44:15)
- Xa cách Đức Chúa Trời (Sáng Thế 3:8; Ê-sai 33:14)
- Bị Đức Chúa Trời phạt, Ê-va phải sanh đẻ đau đớn, A-đam phải làm lụng vất vả (Sáng Thế 3:16-19)
- Bị Đức Chúa Trời đuổi khỏi vườn Ê-đen và không cho trở lại nữa (Sáng Thế 3:22-24)
- Tội lỗi mang đến sự chết: sự chết thể xác, sự chết tâm linh, và sự chết đời đời (Sáng Thế 2:17; Rô-ma 6:23a.)

## Bài 4 Chúa Giê-su và Sự Cứu Chuộc



1. Con người có thể tự cứu mình sau khi sa ngã không?

Không, trái lại càng ngày con người càng lún sâu vào tội lỗi, càng hư hỏng, và bại hoại hơn (Rô-ma 3:10-11)

2. Đức Chúa Trời đã làm gì để cứu loài người?

Sau khi loài người sa ngã, Đức Chúa Trời đã hứa ban một Đấng cứu thế ra từ dòng dõi người nữ, sẽ dày đạp đầu con rắn là quỷ vương (Sáng Thế 3:14-15)

3. Đấng cứu thế là ai?

Đó là Đức Chúa Giê-su Christ, Con Một của Đức Chúa Trời, là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời, (Ma-thi-ơ 1:21, 28:19; Lu-ca 2:11)

4. Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-su cách nào?

Theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế nhập thể, nhập thể làm người, từ hậu duệ của Áp-ra-ham, dòng dõi vua Đa-vít. Ngài sẽ được sanh ra bởi một người nữ đồng trinh tại thành Bết-le-hem xứ Do Thái do một công trình siêu việt của Đức Thánh Linh (Mi-chê 5:1; Ma-thi-ơ 1:1)

5. Đức Chúa Giê-su giáng sinh khi nào?

Chúa Giê-su giáng sinh chia đôi dòng lịch sử nhân loại: Trước Công Nguyên và Sau Công Nguyên (Lu-ca 1:26-38, 2:1-20; Ma-thi-ơ 1:18-25, 2:1-12.)

6. Tại sao Đức Chúa Giê-su phải thành người?

Con người đã sa ngã, phạm tội, và phải chết: chết thể xác, chết tâm linh, và chết đời đời (Rô-ma 6:23, 5:12). Đức Chúa Trời yêu thương con người không muốn họ phải chết nên Chúa Giê-su phải giáng sinh làm người để chết thể cho họ.

Khi một người tin nhận Chúa Giê-su đã chết cho mình và nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời sống mình, họ sẽ được tha tội, được xưng công bình, và được ban cho sự sống đời đời (Giăng 3:36.)

7. Chúa Jesus trong thân xác loài người có giống chúng ta không?

Có những điểm giống nhau và những điểm không giống nhau:

- Những điểm giống nhau: Ngài có đầy đủ các cảm giác và cảm xúc của con người: mệt mỏi, đói khát, cảm động, xót thương, vui mừng, đau đớn, sợ hãi, buồn bực, khóc lóc,



- và chết thể xác (Giăng 4:6, 19:28; Ma-thi-ơ 4:2, 27:50)
- Những điểm không giống nhau: Ngài hoàn toàn vô tội, không lỗi lầm, không tì vết nhưng thánh khiết và công bình tuyệt đối (2Cô-rinh-tô 5:21; Hê-bơ-rơ 4:15, 7:26)

#### 8. Chúa Giê-su đã sống bao lâu và làm gì tại trần gian?

Chúa Giê-su đã sống tại trần gian 33 năm (Lu-ca 3:23.) Ba năm sau cùng Ngài đã đi và giảng dạy khắp các thành phố, làng mạc trong nước Do Thái kêu gọi mọi người ăn năn tin nhận Ngài. Ngài chữa lành mọi thứ tật bệnh, đuổi quỷ, làm phép lạ, kêu người chết sống lại để minh chứng quyền năng siêu việt của Ngài, Đấng Cứu Thế. Ngài cũng lựa chọn mười hai sứ đồ để đi theo Ngài giảng đạo.

#### 9. Sự chết của Chúa Giê-su có ý nghĩa gì?

Sau khi thực hiện những công tác kỳ diệu trên đất, cuối cùng Chúa Giê-su bị Sa-tan dùng tay loài người đóng đinh trên thập tự giá. Đây không phải là một sự thất bại, nhưng là một sự đắc thắng của Ngài.

- Chúa Giê-su chịu chết để ứng nghiệm lời tiên tri về Ngài (Sáng 3:15)
- Chúa Giê-su chịu chết để thực hiện trọn vẹn kế hoạch của Đức Chúa Trời (Ê-sai 53:1-2; Công Vụ 8:26-35.)
- Chúa Giê-su đã nhiều lần nói trước rằng Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá và sẽ sống lại (Ma-thi-ơ 20:17-19, 28)
- Chúa Giê-su cho biết rằng mục đích Ngài đến trần gian là để chết chuộc tội cho nhân loại (Giăng 3:17)
- Ngài nói rõ điều đó trên thập tự giá (Giăng 19:30)
- Kinh Thánh nói về sự chết của Chúa Giê-su (Ê-sai 53:7)

#### 10. Sự phục sinh (sống lại) của Chúa Giê-su thế nào?

- Sau khi bị đóng đinh, chết, và chôn trong mộ, đến ngày thứ ba Chúa đã sống lại như lời Ngài đã nói trước (Ma-thi-ơ 27:57-66, 28:1-15; Mác 16:1-8; Lu-ca 24:1-12)
- Ngài đã hiện ra với các môn đồ và ở với họ trong bốn mươi ngày (Ma-thi-ơ 28:16-20; Giăng 20:19-31, 21:1-19)
- Các môn đồ giảng về sự sống lại của Ngài (Công Vụ 2:22-24, 3:13-15, 4:10-12, 5:28-32; Ê-phê-sô 1:20)
- Sau đó Ngài về trời (Mác 16:19-20; Công Vụ 1:9-11)

11. Con người phải làm gì để nhận sự cứu rỗi?

- Ăn năn: ăn năn không những là biết mình có tội nhưng còn phải đau buồn, xấu hổ, ghê gớm tội, xưng ra, và lìa bỏ nó (Thi Thiên 51:3, 51:17). Nếu ăn năn không thật lòng sẽ bị hư mất đời đời (Lu-ca 13:3-5)
- Tin nhận Chúa Giê-su Christ: nhận Chúa là Cứu Chúa của đời sống mình, tin rằng Ngài đã chết vì tội lỗi mình và sống lại để ban cho mình một cuộc sống mới đời đời (Giăng 3:14-18, 3:36; Công Vụ 16:31)

12. Sau khi ăn năn tin nhận Chúa, con người sẽ được gì?

- Đức Chúa Trời tha thứ mọi tội lỗi cho người, không còn nhớ, không còn thấy, đến nỗi như chưa hề phạm tội (Ê-sai 1:18, Thi Thiên 103:12; Khải Huyền 1:6)
- Tái sanh đổi mới để người đó trở nên con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12-13, 3:5-8; Ê-phê-sô 4:24)
- Ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng để làm cho người nên thánh (Giăng 7:37-39, 14:17; I Cô-rinh-tô 6:19-20)

13. Tại sao một mình Chúa Giê-su lại có thể chết thay cho tất cả loài người?

Dẫu loài người có đông vẫn là con người hữu hạn nhưng mạng sống của Chúa Cứu Thế là vô hạn. Đáng vô hạn chết

thay cho loài người hữu hạn, Đấng tạo hóa chết thay cho loài tạo tạo (Ê-sai 40:15-17; Rô-ma 3:24-26)

14. Loài người sống trước thời Chúa Giê-su có được cứu không?

Chúa Giê-su là Đấng cứu thế có từ muôn đời không phải chỉ mới bắt đầu từ buổi giáng sinh (Giăng 1:1.) Trong thời Cựu Ước con người cũng thờ phượng và dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời bằng các sinh tế tượng trưng cho Đấng cứu thế hy sinh chuộc tội nên họ vẫn được cứu (Sáng Thế 3:21, 4:4, 22:13)

Con người trong thời Tân Ước không cần dâng tế lễ như vậy nữa vì chính Chúa Giê-su là sinh tế đã hy sinh mạng sống mình trên thập tự giá rồi (1Phi-e-rơ 1:19; Khải Huyền 1:6)

15. Những người đã qua đời chưa nghe về Chúa cứu thế để tin Ngài thì số phận họ thế nào?

- Với người đã nghe về Chúa cứu thế mà không tin nhận thì Đức Chúa Trời sẽ căn cứ theo điều họ nghe mà đoán xét (Mác 16:15-16; 2Tê-sa-lô-ni-ca 1:8-9)
- Với người chưa hề nghe về Chúa cứu thế, Đức Chúa Trời sẽ căn cứ theo lương tâm họ mà đoán xét (Rô-ma 2:14-16)

## Bài 5 Đức Thánh Linh

### 1. Đức Thánh Linh là ai?

Đức Thánh Linh là Ngôi Ba trong Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh có thân vị, thần tánh và thực hiện công việc của Đức Chúa Trời. Ngài là:

- Đấng đòi đời (Hê-bơ-rơ 9:14)
- Đấng toàn tại (Thi Thiên 139:7-10)
- Đấng toàn năng (Lu-ca 1:35)
- Đấng toàn tri (1Cô-rinh-tô 2:10-11; Giăng 14:26)

### 2. Công việc của Đức Thánh Linh

- Công việc của Đức Thánh Linh trong vũ trụ là dự phần dựng nên trời đất với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con (Thi Thiên 104:30; Sáng Thế 1:2-3)
- Công việc của Đức Thánh Linh trong loài người tội lỗi là cáo trách, soi sáng, và hướng dẫn họ đến sự ăn năn tin nhận Chúa cứu thế Giê-su (Giăng 15:26-27, 16:8-11; Công Vụ 2:36-37.)
- Công việc của Đức Thánh Linh trong tín hữu là:
  - Tái tạo họ trở nên con người mới, trở nên con cái Đức Chúa Trời (Tít 3:5; Giăng 3:3-5; 2Cô-rinh-tô 5:17)
  - Giải cứu họ khỏi quyền lực của tội lỗi, để họ sống một cuộc sống thánh khiết (Rô-ma 7:14-24, 8:3; Ê-phê-sô 4:20-24)
  - Làm cho đời sống họ ngày càng mạnh mẽ, đặc thắng và phong phú (Ê-phê-sô 3:16)
  - Dẫn dắt họ trong con đường thánh khiết và lẽ thật (Rô-ma 8:14; Giăng 16:13)
  - Dạy dỗ và nhắc nhở họ nhớ Lời Chúa (Giăng 14:26)
  - Giúp họ sanh những bông trái tốt lành trong cuộc sống (Ga-la-ti 5:22)

- Ban cho họ quyền năng và ân tứ để giảng dạy (Công Vụ 1:3; 1Cô-rinh-tô 2:1-5; 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:5)
- Dạy cho họ biết cầu nguyện như thế nào để đẹp lòng Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:18)
- Kêu gọi họ vào chức vụ và sai đi (Công Vụ 13:2-4)
- Dẫn dắt họ từng bước trên đường chức vụ (Công Vụ 8:27-29, 16: 6-7)

### 3. Báp têm bằng nước và báp têm bằng Thánh Linh khác nhau như thế nào?

Báp têm bằng nước chúng ta chính thức xác nhận niềm tin của mình vào Chúa Cứu Thế Giê-su và chính thức gia nhập vào một Hội Thánh hữu hình bất cứ nơi nào trên thế giới. Qua báp têm bằng nước chúng ta bày tỏ quyết tâm đồng chết vào đồng sống với Đấng Christ. Báp têm bằng nước do con người thực hiện.

Báp têm bằng Thánh Linh là sự ngự trị của Thánh Linh đến một người tin nhận Chúa Giê-su, để ấn chứng sự cứu chuộc và ban mọi điều thuộc về Ngài (bông trái, ân tứ và quyền năng) cho người đó. Khi ấy Tân Tín Hữu thực sự được (1) bước vào mối thông công mật thiết với Đức Chúa Trời, (2) trở nên một chi thể trong Thân Thể của Chúa Giê-su, (3) thân thể của mình sẽ là đền thờ Đức Thánh Linh ngự. Báp têm bằng Thánh Linh do Chúa thực hiện (1Cor 12:13). Báp têm Thánh Linh khác với đầy dẫy Thánh Linh. Đầy dẫy Thánh Linh là sự thuận phục để Chúa sử dụng cuộc đời.

## Bài 6 Sự Cầu Nguyện

### 1. Cầu nguyện là gì?

Một cách đơn giản, cầu nguyện là tín hữu nói chuyện với Chúa như là người con nói chuyện cùng người cha của mình (Lu-ca 5:20-21)

Trong ý nghĩa cao hơn, cầu nguyện là đem tâm trí, ước nguyện của mình trình bày cùng Đức Chúa Trời (I Sa-mu-ên 1:9-11), cầu xin những điều mình ao ước (Ma-thi-ơ 7:7-11), cầu xin cho người khác (Gia-cơ 5:14-15), và tìm cầu ý muốn của Chúa để sống.

### 2. Tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện?

Mặc dù Đức Chúa Trời là Đấng biết hết mọi sự, nhưng Ngài muốn chúng ta phải cầu nguyện để tôn vinh Ngài, để bày tỏ lòng biết ơn Ngài và trình dâng mọi sự trong đời sống chúng ta cho Ngài, và qua đó Ngài sẽ đáp ứng cho chúng ta (Ma-thi-ơ 7:7-8)

Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện vì chúng ta là những con người yếu đuối, dễ thất bại, luôn luôn cần sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống như người cần hơi thở vậy.

### 3. Con người có thể cầu nguyện với ai?

Con người chỉ có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo muôn loài vạn vật, là Đấng tối cao, và là Đấng sống, đã sống và đang sống trong cuộc đời này, vì chỉ một mình Ngài có thẩm quyền ban cho hoặc cứu rỗi. Con người không thể cầu nguyện với những con người hoặc với những pho

tượng do chính tay mình làm nên (Công Vụ 4:12; 1Các Vua 18:1-46). Chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời vì chúng ta là con cái của Ngài (Giăng 1:12-13)

Kinh Thánh cũng cho biết rằng hễ ai nhân danh Chúa Giê-su mà cầu nguyện thì được Đức Chúa Trời nhậm lời (Giăng 14:13-14, 15:16, 16:23)

#### 4. Chúng ta phải cầu nguyện cho ai?

- Cho anh em cùng đức tin, trong Hội Thánh (Gia-cơ 5:16)
- Cho các Mục sư (Ê-phê-sô 6:19-20; Cô-lô-se 4:3)
- Cho người đau yếu (Gia-cơ 5:14, 5:16)
- Cho con cái mình (1Sử Ký 29:19)
- Cho kẻ thù nghịch mình (Ma-thi-ơ 5:44; Lu-ca 6:27-28)
- Cho những người chưa được cứu (1Ti-mô-thê 2:1-4)
- Cho chính mình (Thi Thiên 106:4-5; 2Cô-rinh-tô 12:7-8)
- Cho những người cầm quyền và thành phố (1Tim 2:1-2)

#### 5. Cầu nguyện khi nào?

- Cầu nguyện buổi trưa, buổi sáng, buổi tối, hoặc cả đêm (Đa-ni-ên 6:10; Thi Thiên 55:17-18; Mác 1:35)
- Cầu nguyện trước bữa ăn (Ma-thi-ơ 14:19; 1Tim 4:4-5)
- Cầu nguyện trong cơn gian truân (Thi Thiên 50:15)
- Cầu nguyện trong cảnh tuyệt vọng (2Sử Ký 14:10-1)
- Cầu nguyện suốt cả cuộc đời (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:17)

#### 6. Cầu nguyện tại đâu?

- Cầu nguyện trong nơi thanh vắng (Ma-thi-ơ 6:6; Mác 1:35)
- Cầu nguyện trong khám tù (Công Vụ 16:35)
- Cầu nguyện giữa công chúng (Giăng 17:1; Công Vụ 27:35)
- Cầu nguyện ở tất cả mọi nơi (1Ti-mô-thê 2:8)

## 7. Cầu nguyện điều gì?

- Tôn thánh Danh Cha (Ma-thi-ơ 6:9)
- Xin nước Ngài được đến (Ma-thi-ơ 6:9)
- Xin ý Ngài được nên ở đất như ở trời (Ma-thi-ơ 6:9)
- Xin Chúa cho thêm con gặt là người giảng đạo (Mat 9:38)
- Xin Chúa mở cửa để giảng đạo (Cô-lô-se 4:3)
- Xin Chúa tha tội (Ma-thi-ơ 6:12; Thi Thiên 51:2-3)
- Xin Chúa cho một tâm lòng thánh khiết (Thi Thiên 51:12)
- Xin Chúa cứu khỏi mọi cám dỗ (Ma-thi-ơ 6:13)
- Xin Chúa dạy chúng ta biết dùng những ngày còn sống (Thi Thiên 90:12)
- Xin Chúa dạy chúng ta biết cầu nguyện (Lu-ca 11:1)
- Xin Chúa mở mắt để chúng ta hiểu lời Ngài (Thi 119:18)
- Xin Chúa dẫn dắt chúng ta (Thi Thiên 27:11, 139:24)
- Xin Chúa bảo vệ chúng ta (Thi Thiên 121:5-8)
- Xin Chúa cho đầy lòng yêu thương anh em mình (1Tê-sa-lô-ni-ca 3:12)
- Xin Chúa cho đầy dẫy Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:18)
- Xin Chúa cho thức ăn đủ dùng mỗi ngày (Ma-thi-ơ 6:11)
- Xin Chúa cho đầy đủ mọi nhu cầu (Phi-líp 4:6, 4:19)

## 8. Cầu nguyện như thế nào?

- Cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su Christ (Giăng 14:13-14, 15:16)
- Hết lòng cầu nguyện (Phục Truyền 4:29)
- Cầu nguyện một cách sốt sắng (Gia-cơ 5:16)
- Bền lòng cầu nguyện (Rô-ma 12:12)
- Cầu nguyện trong sự hiệp một (Ma-thi-ơ 18:19-20)
- Cầu nguyện bởi đức tin (Ma-thi-ơ 21:22; Gia-cơ 1:6)
- Cầu nguyện bởi Thánh Linh (Rô-ma 8:26-27; Ê-phê-sô 6:18)



## Bài 7 Mùi Điều Răn

1. Mùi điều răn của Đức Chúa Trời được chép ở đâu?

Mùi điều răn của Đức Chúa Trời được chép trong Kinh Thánh sách Xuất Ê-díp-tô 20:1-17 và Phục Truyền 5:6-21.

2. Điều răn thứ nhất là gì?

Điều răn thứ nhất là: "Trước mặt Ta người chớ có các thần khác."

3. Ý nghĩa của điều răn thứ nhất

Khi thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta phải chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi (Phục Truyền 6:13; Ma-thi-ơ 4:10.)

Vì chỉ có một Đức Chúa Trời cao cả hơn hết (Phục Truyền 4:35; 1Sử Ký 17:20; Ê-sai 44:6)

4. Điều răn thứ hai là gì?

Điều răn thứ hai là: "Người chớ làm tượng chạm cho mình. Người chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó."

5. Ý nghĩa của điều răn thứ hai

Không được làm bất cứ một hình tượng nào, cho mình hay bất cứ ai, cũng không được tôn thờ sùng bái những hình tượng (Xuất Ê-díp-tô 20:23, 34:17; Lê-vi ký 19:4; Phục Truyền 4:15-19, 27:15; Giăng 5:21)

Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không nên để bất cứ một điều gì trở nên thần tượng trong đời sống chúng ta cao hơn Chúa như tiền bạc, danh vọng, hay tình cảm...

6. Điều răn thứ ba là gì?

Điều răn thứ ba là: "Người chớ lấy Danh Giêhôva Đức Chúa Trời mà làm chơi, vì Đức Giêhôva chẳng cảm bằng vô tội kẻ nào lấy Danh Ngài mà làm chơi."

7. Ý nghĩa của điều răn thứ ba

Đừng bao giờ vô lễ xúc phạm đến Danh Đức Chúa Trời mà phải tôn kính một cách xứng đáng (Lê-vi ký 19:12; Ma-thi-ơ 5:34; Gia-cơ 5:12; Ê-sai 29:23, 57:15; Đa-ni-ên 2:20)

Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta phải sống một cách xứng đáng để Danh Chúa không bị người khác xúc phạm.

8. Điều răn thứ tư là gì?

Điều răn thứ tư là: "Hãy lấy ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh."

9. Ý nghĩa của điều răn thứ tư

Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời bảo dân Do Thái giữ ngày thứ bảy của tuần lễ làm ngày yên nghỉ.

Thời Tân Ước, con dân Chúa không còn sống dưới Kinh luật, nhưng dưới Ân điển. Chúa cứu thế Giê-su Christ sống lại và nhóm họp các môn đệ của Ngài vào ngày thứ nhất của tuần lễ. Chúa Thánh Linh giáng lâm thành lập Hội Thánh vào ngày thứ nhất trong tuần, nên kể từ đó Hội Thánh giữ

ngày thứ nhất của tuần lễ làm ngày yên nghỉ, gọi là ngày Chúa nhật, ngày biệt riêng cho Chúa (Ma-thi-ơ 28:1). Sứ đồ Phao-lô và Hội thánh cũng nhóm lại ngày đầu trong tuần.

10. Điều răn thứ năm là gì?

Điều răn thứ năm là: "Hãy hiếu kính cha mẹ người hầu cho người được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ban cho."

11. Có nên thờ phượng và cúng tế ông bà cha mẹ không?

- Không nên, vì như vậy là vi phạm điều răn thứ nhất và thứ nhì của Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô 20:1-6)
- Đó là một việc làm mê tín. Khi ông bà cha mẹ qua đời đã đi về nơi phước hạnh được Đức Chúa Trời sắm sẵn, không cần trở về trần gian để hưởng những món ăn cúng tế (Công Vụ 15:29; 1Cô-rinh-tô 8:4-6, 10:14-22, Gióp 7:9-10). Những tà linh lợi dụng sự cúng tế để vào nhà mình quấy phá. Nếu người chết cần phải ăn thì mỗi năm cúng một lần chắc là họ đã chết đói trước khi về. Khi người thân qua đời chúng ta mong họ được rồi, nhưng tại sao lại gọi họ về chôn trần gian? Có phải là đang làm điều nghịch lý không!
- Chính Đức Chúa Trời cũng không đòi hỏi chúng ta phải thờ phượng Ngài bằng cách cúng tế, nhưng bằng tâm thần và lễ thật (Giăng 4:24)

12. Phải hiếu kính ông bà cha mẹ như thế nào?

Khi ông bà cha mẹ còn sống phải hết lòng thương yêu phụng dưỡng. Khi ông bà cha mẹ qua đời phải an táng một cách chu đáo, trang nghiêm (Sáng Thế 50:1-14). Sau đó phải sống một cuộc sống tốt đẹp để không làm hổ thẹn danh ông bà cha mẹ. Chúng ta có thể làm Lễ Tưởng Niệm để nhắc cho

con cháu biết về đời sống của cha mẹ.

13. Điều răn thứ sáu là gì?

Điều răn thứ sáu là: "Ngươi chớ giết người."

14. Ý nghĩa của điều răn thứ sáu

Không phải chỉ dùng gươm dao súng đạn huỷ diệt mạng sống người mới là giết người, nhưng bất cứ một hành động nào dẫn đến việc làm hại người cũng bị kết án là giết người, ngay cả việc ghét bỏ người khác (Ma-thi-ơ 5:21-22)

15. Điều răn thứ bảy là gì?

Điều răn thứ bảy là: "Ngươi chớ phạm tội tà dâm."

16. Ý nghĩa của điều răn thứ bảy

Tà dâm bao gồm những vấn đề sau:

- Chưa làm lễ thành hôn mà đã ăn ở với nhau
- Đã có vợ, có chồng mà còn ngoại tình với người khác (Hê-bơ-rơ 13:4)
- Bỏ vợ, bỏ chồng một cách vô cớ để lấy người khác (Ma-thi-ơ 5:21-22, 19:9)
- Theo chế độ đa thê (Ma-thi-ơ 19:9; 1Tim 3:2; Tít 1:6)

17. Điều răn thứ tám là gì?

Điều răn thứ tám là: "Ngươi chớ trộm cướp."

18. Ý nghĩa của điều răn thứ tám

Bất cứ thủ đoạn nào để lấy của người khác một cách bất

chánh, không hợp pháp, thậm chí cân non, đo thiếu cũng bị kết án là trộm cướp (Lê-vi 19:35-36; Phục Truyền 25:13-15; Châm ngôn 11:1; Ê-phê-sô 4:28; 1Phi-e-rơ 4:15.)

19. Điều răn thứ chín là gì?

Điều răn thứ chín là: "Người chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình."

20. Ý nghĩa của điều răn thứ chín

Đừng vì bất cứ lý do gì mà hòa theo số đông, hoặc bị tiền bạc mua chuộc cám dỗ mà vu khống người vô tội (Xuất Ê-díp-tô 23:1-3, 23:7; Châm Ngôn 6:19, 19:9, 24:28)

21. Điều răn thứ mười là gì?

Điều răn thứ mười là: "Người chớ tham lam nhà của kẻ lân cận mình."

22. Ý nghĩa của điều răn thứ mười

Tham lam là ham muốn những điều không thuộc về mình, là tư tưởng và hành động một cách ích kỷ (Thi Thiên 10:3; Cô-lô-se 3:5; 2Ti-mô-thê 6:6-10)

23. Chúa Giê-su đã tóm tắt Mười điều răn như thế nào?

Chúa Giê-su Christ đã tóm tắt Mười điều răn trong Cựu Ước thành hai điều răn trong Tân Ước: "Người hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời người. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai cũng như vậy: Người hãy yêu kẻ lân cận như mình." (Ma-thi-ơ 22:37-38)

## Bài 8 Hội Thánh



### 1. Hội Thánh là gì?

Hội Thánh là tập thể những người tin nhận Đức Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa của cuộc đời mình, được Đức Chúa Trời nhận làm con và liên kết với nhau trong mối tương giao thân mật của Đức Thánh Linh.

### 2. Hội Thánh bắt đầu khi nào?

Sau khi Chúa Jesus thăng thiên, vào ngày lễ Ngũ tuần, Đức Thánh Linh đã giáng lâm và thành lập Hội Thánh đầu tiên (Công Vụ 1:8-12, 2:1-4, 2:47.)

### 3. Mục đích của Hội Thánh là gì?

Mục đích của Hội Thánh là tôn vinh thờ phượng Ba Ngôi Đức Chúa Trời, chăm sóc gầy dựng đức tin cho nhau, và

truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho những người chưa biết để họ biết, tin nhận Chúa Giê-su Christ và được cứu.

#### 4. Niềm tảng của Hội Thánh là ai?

Nền tảng của niềm tin là Chúa Giê-su Christ (1Cô-rinh-tô 3:11).

#### 5. Thành phần lãnh đạo Hội Thánh là ai?

Đấng lãnh đạo tối cao của Hội Thánh là Đức Chúa Giê-su Christ (Ê-phê-sô 5:28). Có hai chức vụ trong Hội Thánh được Kinh Thánh nhắc đến là Mục sư và Chấp sự:

- Mục sư còn được gọi là Giám mục. Mục sư là người lãnh đạo Hội Thánh, là người chăn chiên, Hội Thánh là bầy chiên. Mục sư phải có đủ các điều kiện thuộc linh để lãnh đạo (1Ti-mô-thê 3:1-7.)
- Chấp sự. Chấp sự là người do Hội Thánh chọn lựa để giúp Mục sư lo các công việc của Hội Thánh. Chấp sự cũng phải có những điều kiện cần thiết (1Ti-mô-thê 3:8-13)

#### 6. Chức năng của Hội Thánh

Hội Thánh gồm có những chức năng chính như sau:

- Thờ phượng Đức Chúa Trời
- Cầu nguyện tương giao với Ngài
- Môn đệ hóa muôn dân, dạy mọi lời mà Ngài đã truyền
- Phụng sự, nâng đỡ, và khích lệ đời sống tín đồ
- Làm muối và ánh sáng cho thế gian
- Rao truyền Tin Lành cứu rỗi

## Bài 9 Các Thánh Lễ và Giáo Lễ

### A. Thánh lễ

Khi còn tại thế Chúa Giê-su Christ đã thiết lập hai Thánh lễ quan trọng, đó là lễ Báp têm và lễ Tiệc thánh.

#### Lễ Báp Têm

##### 1. Lễ Báp têm là gì?

Trong nguyên văn Hy Lạp, chữ báp têm là baptizo, nghĩa là chìm mình hoàn toàn trong nước. Khi một người nhận lễ Báp têm, người ấy chịu nhận chìm mình trong nước (Ma-thi-ơ 3:6, 3:16; Công Vụ 8:36-39)

##### 2. Ý nghĩa lễ Báp têm

- Lễ Báp têm của Giăng Báp-tít là ăn năn để tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-su Christ (Mác 1:4; Công vụ 19:3-4)
- Lễ Báp têm nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh là công chúng hóa Chúa Giê-su Christ là Cứu Chúa của mình (Mathiơ 28:19; Công vụ 2:38, 10:47-48)
- Khi nhận chìm mình trong nước, người nhận báp têm coi như mình đã chết và chôn đời sống cũ. Khi ra khỏi nước người ấy được xem như đã sống lại với Chúa một đời sống mới. Điều này được gọi là sự đồng chết và đồng sống lại với Chúa Giê-su Christ (Rô-ma 6:1-11; Ga-la-ti 2:20.)

##### 3. Điều kiện để nhận lễ Báp têm

- Điều kiện nhận lễ Báp têm là một người nhận biết tội lỗi mình, ăn năn tin nhận Chúa thật sự (Mác 16:16.)
- Một người tin nhận Chúa mà chưa có cơ hội làm báp têm



mà qua đời vẫn được cứu (Lu-ca 23:43). Nhưng đây chỉ là trường hợp ngoại lệ. Bất cứ một người nào ăn năn tin nhận Chúa một cách thành thật đều ao ước học giáo lý để lễ Báp têm nhằm bày tỏ niềm tin và làm trọn sự dạy dỗ của Chúa (Công Vụ 2:41, 8:12, 8:36, 9:18, 16:15, 16:33.)

## Lễ Tiệc Thánh

### 1. Lễ Tiệc thánh là gì?

Lễ Tiệc thánh là bữa tiệc thông công giữa Chúa Giê-su Christ với các môn đồ ngày xưa và với các Cơ Đốc Nhân chúng ta ngày nay (1Cô-rinh-tô 11:23-27)

### 2. Ý nghĩa của lễ Tiệc thánh

- Dùng trong lễ Tiệc thánh gồm có bánh không men và nước nho giống như khi Chúa Giê-su Christ dự lễ với các môn đồ.
- Bánh tượng trưng cho thân thể của Chúa
- Nước nho tượng trưng cho huyết của Chúa
- Chúng ta dùng bánh và nước nho để nhớ đến sự chết của Chúa là chết thay cho tội lỗi mình (1Cô-rinh-tô 11:24-25)
- Khi dự Tiệc thánh, Con cái Chúa cũng nên nhớ thực hành mạng lệnh rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến (1Cô-rinh-tô 11:26.)

### 3. Thái độ khi dự Tiệc thánh

- Tự xét mình, thành thật ăn năn và cầu xin Chúa tha tội, nghiêm trang dự lễ (1Cô-rinh-tô 11:28-29)
- Trung tín truyền rao sự cứu rỗi của Chúa (1Cô-rinh-tô 11:26)
- Hiệp một với Hội Thánh để cùng hiệp thông với Chúa (1 Cô-rinh-tô 11:17-22, 11:33-34)

## B. Giáo Lễ

### I. Lễ Thành Hôn

#### 1. Ai lập Lễ Thành Hôn?

Đức Chúa Trời đã lập Lễ Thành Hôn sau khi dựng nên tổ tiên của loài người (Sáng Thế 2:18-25.)

#### 2. Mục đích của Lễ Thành Hôn

- Để sanh sản thêm nhiều trên đất (Sáng Thế 1:28)
- Để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau (Sáng Thế 2:18-20)

#### 3. Mạng lệnh của Chúa cho Lễ Thành Hôn

- Người nam chỉ có một vợ, người nữ chỉ có một chồng mà thôi (Ma-la-chi 2:13-16; Sáng Thế 2:22-24; Rô-ma 7:2)
- Chồng và vợ cả hai đã trở nên một thịt (Sáng Thế 2:24; 1Cô-rinh-tô 7:3-4.)
- Vợ phải phục tùng chồng (Ê-phê-sô 5:22-24; Tít 2:4-5; 1Phi-e-rơ 3:1-6.)
- Chồng phải yêu thương vợ như chính mình (Ê-phê-sô 5:25-29; 1Phi-e-rơ 3:7)
- Vợ chồng phải sống đời với nhau, không nên phân rẽ (1Cô-rinh-tô 7:10-16; Ma-thi-ơ 19:6), ngoại trừ tội ngoại tình (Ma-thi-ơ 5:32, 19:9.)

#### 4. Tại sao Cơ Đốc Nhân không nên kết hôn với người chưa tin Chúa?

Kinh Thánh dạy rằng: "*Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin...*" (2Cô-rinh-tô 6:14.) Đức Chúa Trời không thể hiệp với hình tượng.

Vì Chúa biết rằng muốn có một gia đình hạnh phúc thì vợ chồng phải có đồng một tâm tình, đồng tư tưởng, và đồng một niềm tin nơi Chúa (A-mốt 3:3.)

Đời sống Cơ Đốc Nhân và người ngoại đạo là vô cùng khác biệt không thể hòa hợp được, sẽ gây xáo trộn trong gia đình và đưa đến đổ vỡ (2Cô-rinh-tô 6:14-18.)

## II. Lễ Dâng Con

### 1. Tại sao phải dâng con?

- Vì biết rằng con mình là cơ nghiệp đời đời của Chúa cho, quý hơn hết cơ nghiệp nào trên trần gian (Thi Thiên 127:3)
- Vì xưa nay những người yêu mến Chúa đều dâng con mình cho Ngài (1Sa-mu-ên 1:1-28; Mác 10:13-16)
- Để Chúa giữ gìn và chuẩn bị cho đời sống con cái chúng ta sau này cho sự hầu việc Ngài (Giô-suê 24:15)

### 2. Trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái trong Chúa

- Nuôi nấng con cái (Ê-phê-sô 6:4)
- Dạy dỗ con cái (Châm Ngôn 22:6, 22:15; Phục Truyền 11:19-20)
- Làm gương cho con cái (Sáng Thế 18:19; Giô-suê 24:14-15)

## III. Lễ An Táng

### 1. Ý nghĩa sự chết

Kinh Thánh sách Hê-bơ-rơ viết rằng: *"Theo như đã định loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét."* Theo như công lệ thiên định đã là người thì ai cũng phải chết. Người tin

Chúa cũng như không tin Chúa đều ở trong công lệ đó. Chỉ có khác nhau về chỗ ở sau khi qua đời. Người tin Chúa sẽ về Thiên Đàng với Chúa hưởng sự sống đời đời. Người không tin Chúa sẽ đi vào Hỏa Ngục và chết đời đời.

## 2. Lễ an táng được làm cho ai?

Cho tất cả những ai tin nhận Chúa dù sốt sáng hay yếu đuối.

Lễ an táng trong Chúa không được dùng như một nghi thức để cứu rỗi linh hồn người khác. Ai tin Chúa Jesus thì được cứu, ai không tin thì bị hư mất, không còn cơ hội được cứu sau khi qua đời (Giăng 3:36)

## 3. Ý nghĩa lễ an táng

Lễ an táng là một số nghi thức tiễn đưa thể xác người chết vào lòng đất, và an ủi, khích lệ, khuyến cáo những người còn sống, không phải cầu nguyện cho người chết nhưng cầu nguyện cho người sống.

- An ủi tang quyến (1Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18)
- Nhắc nhở mọi người chuẩn bị cho ngày mình qua đời (A-mốt 4:12; Truyền đạo 12:13-14; Hê-bơ-rơ 9:27)
- Kêu gọi tội nhân ăn năn (Lu-ca 16:19-31)
- Khích lệ mọi người theo Chúa:
  - Ước ao được chết như người công nghĩa (Dân Số 23:10)
  - Ước ao được chết như người thánh của Đức Chúa Trời (Thi Thiên 116:15)
  - Ước ao được chết cách nào để tôn vinh Chúa (Giăng 21:19)
  - Ước ao trung tín với Chúa cho đến chết để được chết trong Chúa (Khải Huyền 2:10, 14:13)

## **Bài 10 Thiên Đàng và Thiên Sứ Hoả Ngục và Ma Quỷ**

### 1. Thiên đàng là gì?

Thiên đàng là nhà của Đức Chúa Trời, là nơi ngự của Ngài (Giăng 14:2-4; Luca 23:43; Khải Huyền 21:22.)

### 2. Thiên đàng ở đâu?

Thiên đàng ở trên trời (Ê-sai 66:1; Ma-thi-ơ 5:34.)

Thiên đàng cũng có thể ở ngay trên đất, trong lòng những người có Chúa cứu thế Giê-su Christ là Cứu Chúa của đời sống mình (Lu-ca 17:20-21.)

### 3. Thiên đàng ra sao?

Thiên đàng là nơi không có bệnh tật, chết chóc, nơi cũng không có tang chế, khổ đau. Tại đó không cần mặt trời vì không có ban đêm và vì Chúa cứu thế Giê-su Christ là ánh sáng soi sáng thiên đàng đời đời (Khải Huyền 21:4, 21:22-27.) Tại thiên đàng có cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu (Ma-thi-ơ 25:20-23.)

### 4. Ai được ở thiên đàng?

- Các thiên sứ (Ê-sai 6:1-3; Khải Huyền 7:11)
- Những người tin nhận Chúa Giê-su Christ (Giăng 14:3; Lu-ca 23:43; Công Vụ 7:54-60)

### 5. Hỏa ngục là gì?

Hỏa ngục là một lò lửa đời đời (Ma-thi-ơ 25:41; Khải Huyền 20:10-14, 21:8.)

6. Đức Chúa Trời dựng nên hỏa ngục để làm gì?

- Để dành cho quỷ vương và các quỷ sứ nó (Ma-thi-ơ 25:41; Khải Huyền 19:20, 20:10)
- Để dành cho kẻ không có tên trong Sách Sự Sống: không tin Chúa nhưng thờ cúng hình tượng (Ma-thi-ơ 7:23; Khải Huyền 14:10, 19:20, 20:10, 20:15)

7. Hỏa ngục có thiêu huỷ những kẻ ở trong đó không?

Không. Họ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm, nghiêng răng, chắt lưỡi, khóc lóc, muốn chết mà không chết được (Ma-thi-ơ 8:12, 13:42; Khải Huyền 20:10)

8. Những kẻ ở trong hỏa ngục phải chịu khổ hình bao lâu?

Đời đời. Người ở thiên đàng được hạnh phúc đời đời, kẻ ở trong địa ngục cũng bị khổ hình đời đời không bao giờ chấm dứt. Vì tại đó không có mặt trời, nên không có giờ, ngày tháng năm gì cả.

## Bài 11 Sự Tái Lâm của Chúa Giê-su Christ



### 1. Sự Tái Lâm là gì?

Sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá, bị chết và chôn trong phần mộ ba ngày, Chúa Giê-su Christ đã sống lại và thăng thiên (về trời.) Ngài cho biết rằng Ngài sẽ trở lại trần gian một lần nữa (Giăng 14:3; Ma-thi-ơ 24, 28; Mác 13)

### 2. Có chắc chắn Chúa sẽ tái lâm không?

Chắc chắn như vậy vì:

- Chúa đóng ấn lời phán của Ngài: "*Trời đất sẽ qua đi song lời ta phán sẽ chẳng bao giờ qua đi*" (Ma-thi-ơ 24:35.)
- Kinh Thánh đã nói tiên tri về các sự kiện liên hệ đến Chúa Giê-su Christ như giáng sinh, chịu chết, sống lại, về trời đều đã ứng nghiệm từng chi tiết. Bây giờ chỉ còn lời tiên tri về Chúa tái lâm, chắc chắn sẽ được ứng nghiệm giống như vậy.

### 3. Khi nào Chúa tái lâm?

- Chúa Giê-su Christ nói rằng thời gian Chúa tái lâm không ai biết được, ngay cả Đức Chúa Con trong thân thể con người và thiên sứ ở trên trời, chỉ có Đức Chúa Cha biết. Chúng ta là con dân Chúa hãy tỉnh thức, sống một đời sống gương mẫu, phước hạnh để chờ đợi ngày Chúa tái lâm (Ma-thi-ơ 24:36, 24:42, 24:44, 25:13.)
- Sứ đồ Phi-e-rơ và Phao-lô cũng nhắc cho các Hội Thánh lúc bây giờ biết rằng ngày Chúa đến là bất thành linh, như kẻ trộm trong ban đêm vậy (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:2)

### 4. Chúa sẽ tái lâm cách nào?

- Chúa sẽ lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống với muôn vàn thiên sứ (Ma-thi-ơ 24:30-31, 26:64; Mác 13:26-27; Lu-ca 21:27.)
- Chúa sẽ tái lâm giống như lúc Ngài thăng thiên (Công Vụ 1:11; Khải Huyền 1:7)

### 5. Chúa tái lâm để làm gì?

- Chúa sẽ khiến những kẻ thuộc về Ngài từ đời Ádam cho đến ngày đó được sống lại khỏi phần mộ, mặc cho họ một thân thể mới đầy vinh quang như mặt trời, như các ngôi sao (Ma-thi-ơ 13:43; Đa-ni-ên 12:3; 1Cô-rinh-tô 15:41-49; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-16.)
- Chúa sẽ biến hoá thân thể của những kẻ thuộc về Ngài còn đang sống được vinh hiển tuyệt vời như Ngài, rồi cất cả hai lên không trung để gặp Ngài. Cuộc đoàn tụ vĩ đại đó được gọi là Tiệc Cưới Chiên Con (Phi-líp 3:20; 1Cô-rinh-tô 15:50-57; 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:17-18; Khải Huyền 19:5-9.)
- Bây giờ chúng ta sẽ hưởng trọn sự cứu rỗi trong cả 3 phần: Linh được cứu ngay khi tin Chúa, Hồn được cứu hằng



ngày suốt cuộc đời theo Chúa, và Thân được cứu ngay lúc đó (Rô-ma 8:18-23; Hê-bơ-rơ 9:28)

- Sau đó Chúa Giê-su Christ sẽ ngồi đoán xét thế gian tại Tòa án lớn và trắng (Giăng 5:28; Truyền Đạo 12:14; Khải Huyền 20:11-15)
- Vậy, sự tái lâm của Chúa Giê-su Christ là một hy vọng lớn lao nhất cho chúng ta trong cõi đời đời (1Cô-rinh-tô 15:19.)

#### 6. Tại sao đến nay Chúa chưa tái lâm?

- Chúa hứa đến mau chóng (Ma-thi-ơ 24:27; Khải Huyền 22:7, 22:12, 22:20.)
- Sứ đồ Phao-lô và Gia-cơ quả quyết: "Ngày Chúa đến gần rồi," (Phi-líp 4:5; Gia-cơ 5:7-8.)
- Ngày giờ của Chúa không giống như ngày giờ của chúng ta (2Phi-e-rơ 3:8.)
- Ngài cho tội nhân có thì giờ để ăn năn (2Phi-e-rơ 3:9.)
- Sẽ rất nguy hiểm nếu nghĩ rằng Chúa không đến hay chậm đến (Ma-thi-ơ 24:48-51.)

# CÁC BÀI HỌC HUẤN LUYỆN MÔN ĐỒ

# 1

## **BÀI HỌC SỐ MỘT XÂY DỰNG MỚI LIÊN HỆ MỚI**

## **BÀI 1 PHẦN 1**

### **CHA THIÊN THƯỢNG**

*“Chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Giê-su Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.” (I Cô-rinh-tô 9:6)*

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, bởi Ngài, do Ngài và vì Ngài mà muôn vật được tạo thành và tồn tại. Không chỉ là Đấng Tạo Hóa, Ngài còn là Cha Thiên Thượng luôn yêu thương nhân loại và ban cho họ sự cứu chuộc qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Đức Chúa Con. Ngài cũng là Đấng cung ứng mọi nhu cầu cho đời sống của chúng ta.

#### **1/ Xác định thân vị của Đức Chúa Trời?**

Công vụ 17:24-28

.....

.....

.....

#### **2/ Thi thiên 103:1-3, 14 bày tỏ cho chúng ta thấy gì về Đức Chúa Trời?**

.....

.....

.....

#### **3/ Chúng ta là gì của Đức Chúa Trời?**

Ê-sai 64:8

.....  
.....

**4/ Chúa dùng hình ảnh gì để chỉ cho chúng ta thấy sự quan tâm chăm sóc của Ngài?**

Ma-thi-ơ 6:26

.....  
.....

Ma-thi-ơ 23:37

.....  
.....

**Hãy bày tỏ về Đức Chúa Trời mà bạn hiện đang biết:**

.....  
.....  
.....  
.....

## **BÀI 1 PHẦN 2**

### **CON CỦA NGÀI MÃI MÃI**

*“Bởi đức tin trong Chúa Giê-su Christ tất cả anh em đều là con cái của Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 3:26)*

Biết được Đức Chúa Trời và nhận diện địa vị mới của chính mình trong Chúa Giê-su là hết sức quan trọng. Được là con của Chúa là một đặc ân và là vinh dự của mỗi chúng ta.

#### **1/ Lời hứa gì Chúa Giê-su ban cho con cái của Ngài?**

Giăng 10:27-29

.....  
.....

1Giăng 2:25

.....  
.....

#### **2/ Miêu tả cơ nghiệp của một con cái Chúa.**

1Phiêrơ 1:3-4

.....  
.....  
.....

#### **3/ Tại sao bạn có thể chắc chắn trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời?**

1 Phiêrơ 1:5

.....  
.....

Giu-đe 24-25

.....  
.....

**4/ Lẽ thật gì về sự sống đời đời được thấy trong 1Giăng 5:11-13?**

.....  
.....  
.....

**5/ Bạn có sự sống đời đời chưa? Làm sao bạn biết chắc?**

.....  
.....  
.....

## BÀI 1 PHẦN 3

### HÒA THUẬN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI



*Rô-ma 5:1 “Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa th muận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ.”*

Tội lỗi phân cách con người với Cha Thiên Thượng và khiến con người trở nên thù nghịch cùng Chúa. Đức Chúa Trời có chương trình cứu chuộc nhân loại qua sự hy sinh đền tội của Chúa Giê-su.

#### 1/ Đọc Col 2:13-14

**Câu 13 đã chỉ ra điều gì về đời sống của bạn trước khi trở nên một Cơ Đốc Nhân?**

.....  
.....

**Chúa Giê-su đã làm gì đối với tội lỗi của bạn?**

.....  
.....

**2/ Đọc Ê-phê-sô 1:7, viết tóm lược chương trình cứu chuộc của Chúa.**

.....  
.....



.....  
.....

**3/ Mọi liên hệ với Chúa được miêu tả như thế nào trong Rom 8:1?**

.....  
.....

**4/ Heb 10:19-22. Thái độ nào được hình thành trong mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời?**

.....  
.....  
.....  
.....

**CHÚNG TA KHÔNG CÓ SỰ BÌNH AN CỦA THIÊN CHÚA CHO ĐẾN KHI CÓ BÌNH AN VỚI THIÊN CHÚA**

## **BÀI 1 PHẦN 4**

### **BƯỚC ĐI TRONG SỰ SÁNG**

***1Giăng 1:5-10** Đây là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. <sup>6</sup> Vì bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. <sup>7</sup> Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta. <sup>8</sup> Vì bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. <sup>9</sup> Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. <sup>10</sup> Nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta.*

**1/ “Bước đi trong sự sáng” nghĩa là gì? (c. 5&6)**

.....  
.....  
.....

**2/ Kết quả của sự “bước đi trong sự sáng” là gì? (c. 7)**

.....  
.....  
.....

**3/ Khi một con cái Chúa phạm tội, người đó phải làm gì? (c. 9).**.....  
.....  
.....

**4/ Thi Thiên 32:5. Đavit đã phản ứng thế nào về tội lỗi của chính mình?**

.....  
.....  
.....

**Sự đáp ứng của Chúa như thế nào về sự xưng tội của Đavit?**

.....  
.....

Tội lỗi, sự không vâng lời mạng lệnh Chúa, phân cách chúng ta khỏi Ngài và hủy hoại mối liên hệ của chúng ta với Chúa và người lân cận. Tội lỗi của chúng ta khiến chúng ta không có mối liên hệ cá nhân mật thiết với Chúa.

+ **Xưng tội là nói ra hay nhận biết tội lỗi của mình.**

+ **Ăn năn là hối hận với tấm lòng thay đổi hay là quay khỏi tội lỗi để đầu phục Chúa.**

## BÀI 1 PHẦN 5

### BẰNG CHỨNG CỦA MỐI LIÊN HỆ MỚI

*“Vây, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là một tạo vật mới; những gì cũ đã qua đi, này, mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cor 5:17)*



Tin Chúa để được sự cứu chuộc linh hồn là việc xảy ra ngay. Nhưng theo Chúa là một tiến trình đòi hỏi sự biến đổi đời sống tâm linh mỗi ngày để trở nên giống Chúa càng hơn. Không thể đồng hành với Đức Chúa Trời bằng con người cũ.

#### **1/ Những bằng chứng nào bày tỏ mối liên hệ mới của bạn với Chúa?**

1Phi-ê-rơ 2:2

.....  
.....

1Phi-ê-rơ 4:3-4

.....  
.....

1Giăng 2:3

.....  
.....

1Giăng 3:14

.....  
.....

Công 4:20

.....  
.....

**2/ Những bằng chứng gì về sự thay đổi sau khi tin Chúa của những người sau đây:**

Những người từ miền Đê-ca-bô-lơ? (Mác 5:18-20)

.....

Xa-chê? Lu-ca 19:8-9

.....

Sau-lơ? Công vụ 9:20-22

.....

Người cai ngục? Công-vụ 16:30-34

.....

**3/ Theo kinh nghiệm cá nhân, những thay đổi gì sau khi bạn tin Chúa? Kể lại.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# ②

## **BÀI HỌC SỐ HAI ĐẶT CHRIST TRƯỚC NHẤT**

## **BÀI 2 PHẦN 1**

### **CHÚA CỦA TẤT CẢ**

*Cô-lô-se 1:15-18 “Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, và Đấng sanh ra đầu hết thấy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhứt từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.”*

**1/ Đọc Cô-lô-se 1:15-18. Chúa Giê-su được miêu tả như thế nào?**

Câu. 15.....

.....

Câu. 16.....

.....

Câu. 17.....

.....

Câu. 18.....

.....

**2/ Đọc Ê-phê-sô 1:20-22. Địa vị của Christ là gì?**

Câu 20

.....

.....

Câu 21

.....  
.....

Câu 22

.....  
.....

**3/ Điều gì mỗi cá nhân phải nhận biết về Chúa Giê-su Christ?**

Phi-líp 2:9-11

.....  
.....

**Tại sao?** câu 11

.....  
.....



## BÀI 2 PHẦN 2 CHÚA CỨU CHUỘC

*1 Phi-e-rơ 1:13-17* Vậy, anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Jê-sus Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái



hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục, là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng, như Đáng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đáng không tây vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này.

**1/ Dùng từ điển hay Google, viết xuống định nghĩa chữ “cứu chuộc.”** .....

.....

**2/ Giá trả cho tội lỗi của chúng ta là gì? (câu 18-19)**.....

.....

.....

**3/ Chúng ta làm thế nào để đáp ứng tình yêu của Chúa? (câu 13, 15, 17)**

.....

.....

- .....
- Tỉnh thức tâm trí.....
- Tiết độ (kỷ luật) thuộc linh.....
- Tập trung vào Christ.....
- Thánh sạch trong nếp sống.....
- Tôn kính Chúa hết lòng.....

**Theo bạn, tại sao nhiều người vẫn không chịu đặt Chúa Giê-su là ưu tiên hàng đầu trong đời sống?**

.....

.....

.....

**Tại sao bạn nên đặt Chúa Giê-su là ưu tiên hàng đầu trong đời sống bạn?**

.....

.....

.....

*Sự cứu rỗi của chúng ta là món quà quý báu từ Đức Chúa Trời. Ngài chọn chúng ta, Chúa Giê-su đã chịu chết đền tội cho chúng ta, Đức Thánh Linh tái tạo chúng ta.*

## **BÀI 2 PHẦN 3**

### **ĐẶT CHRIST ĐẦU TIÊN**

Có nhiều người xưng Giê-su Christ là Cứu Chúa, nhưng ít người chịu đầu phục Ngài để Ngài làm Chúa của đời sống mình. Mạng lệnh của Chúa là phải dâng thân thể sống và thánh như là của lễ thờ phượng cho Ngài.

*Rô-ma 12:1-2 “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của ĐCT khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”*

**1/ Dựa vào sơ đồ bên dưới về ba mẫu người và ba lối sống. Đọc các câu Kinh thánh và điền vào từng mẫu người đi đôi với lối sống:**

Mẫu người	Lối sống
<b>1Cô-rinh-tô 2:14</b> Mẫu: .....	
<b>1Cô-rinh-tô 3:1</b> Mẫu: .....	
<b>1Cô-rinh-tô 2:15</b> Mẫu: .....	

**2/ Sự cam kết nào mỗi con cái Chúa phải làm?**

Rô-ma 12:1-2

.....

.....

.....

**3/ Chúng ta thường xuyên quyết định theo ý Chúa như thế nào trong?**

Lu-ca 9:23

.....  
.....  
.....

Câu Kinh thánh này có nghĩa gì với cá nhân bạn?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## BÀI 2 PHẦN 4

### ĐẶT CHÚA TRƯỚC HẾT

*Ma-thi-ơ 10:37-39 “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; <sup>38</sup> ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. <sup>39</sup> Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì có ta mất sự sống mình, thì sẽ tìm lại được.”*

Đặt Chúa trước nghĩa là đầu phục ý Chúa trong mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Khó khăn chính là chúng ta phải học tập để tin cậy Ngài và theo ý Ngài thay vì ý riêng.

Tôi > Chúa

Chúa > Tôi

Nghề nghiệp | Gia đình | Bạn bè | Tương lai | Sức khỏe | Tiền bạc | Tài sản | Cá nhân | Thời giờ | Cặp bồ/Hôn nhân. Điền vào các ô trống.

Kinh thánh	Lãnh vực ưu tiên	Khám phá cá nhân
<b>1 Vua 11:1-4</b>		
<b>Math 4:18-22</b>		
<b>Math 10: 37</b>		
<b>Luca 9:23</b>		
<b>Luca 12:15-21</b>		
<b>Luca 18:18-23</b>		
<b>2Cor 6:14-15</b>		
<b>2Cor 12:7-10</b>		
<b>Eph 5:15-17</b>		
<b>Gia-cơ 4:13-15</b>		

**1/ Một đời sống thật sự thuận phục Chúa được diễn tả thế nào?**

.....  
.....  
.....

**2/ Trong những lãnh vực nào bạn đang gặp khó khăn nhất khi đặt Chúa trước nhất?**

.....  
.....  
.....

**3/ Bạn cần làm gì để đặt Chúa trước nhất trong các lãnh vực này?**

.....  
.....  
.....

**3**

**BÀI HỌC SỐ 3  
SỐNG VỚI  
ĐỨC THÁNH LINH**

## BÀI 3 PHẦN 1

### THÂN VỊ CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Chúa Giê-su phán: “*Khi Chúa Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất*” (Công Vụ 1:8).

Từ một nhóm nhỏ khoảng 120 môn đồ, lẫn trốn bởi sự bắt hại của chính quyền và những người lãnh đạo tôn giáo đương thời tại vùng Trung Đông sau khi Chúa Giê-su thăng thiên vào đầu thế kỷ thứ nhất, đã trở thành một lực lượng hùng hậu khoảng hai tỉ Tín Hữu khắp nơi trên toàn cầu ở đầu thế kỷ thứ 21.

Trải qua hơn hai ngàn năm, Phúc âm của Chúa Giê-su đã được rao truyền khắp đất. Mọi dân tộc trên đất đều đã có người tin Chúa Giê-su, trở thành môn đệ của Ngài và cam kết tận trung với Ngài. Một câu hỏi được đặt ra là: Làm sao lại có sự phát triển phi thường như thế này? Câu trả lời cho câu hỏi này chính là do Chúa Thánh Linh và Công Việc Của Ngài.

Tìm hiểu về Chúa Thánh Linh là một việc làm thật khó vì không một ai có thể hiểu trọn vẹn về Ngài. Ngài không phải là một đấng hữu hình để cho chúng ta có thể quan sát bằng mắt, sờ đụng bằng tay, ngửi bằng mũi, nghe bằng tai hay ném bằng lưới. Vì Ngài là Thần Linh cho nên bạn có thể hiểu được Chúa Thánh Linh là do Lời của Ngài bày tỏ trong Kinh Thánh.

Khi còn nhỏ, tôi không hiểu nhiều gì về điện, chỉ thấy ánh sáng phát ra từ bóng đèn và biết đó là điện. Mẹ tôi thường bảo tôi rằng: “tuy con không thấy điện nhưng điện rất



manh và đừng bao giờ đưa ngón tay vào ổ điện.” Năm lên mười hai tuổi, tôi có cơ hội “kinh nghiệm” sự hiện diện và sức mạnh của điện. Vì có một bóng đèn bị đứt ở phòng bếp, không phát sáng, tôi làm “siêng” bắc ghế thay bóng đèn, không ngờ đụng phải điện và bị điện giật bay bổng khỏi chiếc ghế, té xuống và nằm dài trên sàn nhà. Nhờ có Chúa quan phòng còn không là trở thành người bất bình thường rồi!

Tuy trên phương diện vật thể bạn không thể thấy Chúa Thánh Linh, nhưng trên bình diện tâm linh, chính bạn là đền thờ mà Ngài ngự trị. Bạn được tạo dựng để chứa đựng Ngài và sự đầy đầy Chúa Thánh Linh trong đời sống bạn là mục đích của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Chúa Cứu Thế ban cho bạn nguồn nước Thánh Linh bất tận để bạn đến gần, sờ chạm, tận hưởng, chứa đựng, đầy đầy và còn văng ra đến sự sống đời đời.



*Giăng 14:16-17. <sup>16</sup> Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, <sup>17</sup> tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn*

*ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi.*

Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh hiệp một trong mọi việc kể cả sự tạo dựng vũ trụ cùng mọi tạo vật, quản trị cung ứng và cứu chuộc nhân loại. Đức Thánh Linh là Ngôi Ba với thân vị rõ ràng. Trong chương trình, Ngài linh cảm chúng ta để tin Chúa Giê-su là

Cứu Chúa, ngự trị trong chúng ta khiến chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, biến đổi đời sống chúng ta để trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn, ban linh ân, linh lực, linh năng, linh quyền trên chúng ta để có đời sống kết quả và gìn giữ chúng ta cho đến cuối cùng.

**1/ Kể ra các danh xưng của Đức Thánh Linh**

- Giăng 14:26 .....
- Giăng 16:13 .....
- Gióp 33:4 .....
- Sáng 1:2 .....
- Êsai 11:2 .....

**2/ Nêu lên các đặc tính của Đức Thánh Linh**

- Hê-bơ-rơ 9:13-14 .....
- Giăng 14:16-17 .....
- Ê-sai 63:11 .....
- Ê-sai 11:2 .....
- Nê-hê-mi 9:20 .....
- Rô-ma 15:13 .....
  
- Thi Thiên 139:7-16 .....
  
- Giăng 14:26 .....

## BÀI 3 PHẦN 2

### CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Đức Chúa Thánh Linh đang hành động trên đất này. Chúa Thánh Linh đang điều khiển trên chiều dài của lịch sử Hội thánh. Ngài không hề ngừng nghỉ công việc của Ngài. Sự hiện hữu đầy quyền năng của Ngài trên hoàn vũ đã và đang dẫn dắt vô vàn con người đến sự cứu rỗi linh hồn bởi sự tái sinh trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Bởi quyền năng siêu việt của Ngài, vô số người không thể đếm được đã được biến đổi và trở nên sứ giả của Thiên Đàng.

#### **1/ Khi một người chưa tin nhận Chúa Giê-su, Đức Thánh Linh làm gì với họ?**

Giăng 16:8-11 .....

Giăng 3:3 .....

#### **2/ Khi bạn trở nên con cái Chúa, Đức Thánh Linh làm gì đối với bạn?**

1Cor 3:16.....

1Cor 6:19-20 .....

#### **3/ Giăng 14:16-17. Bao lâu Đức Thánh Linh ngự trong những người tin? .....**

#### **4/ Đức Thánh Linh làm gì khi Ngài đến ngự trong bạn?**

Giăng 14:25-26 .....

.....

Giăng 16:13-14 .....

.....

#### **5/ Mỗi con cái Chúa nhận được điều gì từ Đức Thánh Linh?**

Ga-la-ti 5:22-23

.....

.....

Công 1:8

.....  
.....

1Cor 12:4-11

.....  
.....

**5/ Đối với bạn, Đức Thánh Linh là ai?**

.....  
.....

## **BÀI 3 PHẦN 3**

### **ÂN TỨ THÁNH LINH**

Ân Tứ Thánh Linh là sự ban cho của Chúa. ÂTTL là món quà thiêng liêng được ban cho mỗi tín hữu bởi Chúa Thánh Linh để xây dựng Hội Thánh, thân thể của Đấng Christ. Ân Thánh Thánh Linh là công cụ chính yếu để kết quả mục vụ. Thời đại từ ngày Chúa Cứu Thế Giê-su thăng thiên cho đến thời tận thế thường được gọi là thời đại ân điển, thời đại của hội thánh hay thời đại của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh cũng cho thấy Đức Thánh Linh khi đến thế gian Ngài cũng ban cho tín hữu một số những ân tứ vì lợi ích chung và để xây dựng hội thánh (1Cor 12:7)

**1/ Đọc các đoạn Kinh Thánh sau và liệt kê các ân tứ Chúa ban** (1Cor 12:1-12, 28; Rom 12:3-8, Eph 4:11)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**2/ Kể ra các ích lợi của ân tứ Chúa ban**

1Cor 12:7; 14:12, 13, 22, 26: .....

1Cor 14:22 .....

Chúng đạo, thờ phượng, cầu nguyện, học Lời Chúa và dâng hiến phần mười không phải là ân tứ mà là lối sống (bản chất) của người tin Chúa, vì thế tất cả tín nhân đều phải chứng đạo, thờ phượng, cầu nguyện, học Lời Chúa và dâng hiến.

**Những Nguyên Tắc Về Ân Tứ**

- Mỗi Cơ Đốc Nhân đều có một hay nhiều ân tứ. (1 Cor. 12:7, 11, 1 Pet. 4:10).
- Không có một ân tứ nào được ban cho tất cả mọi người. (1 Cor 12:27:30)
- Tất cả Cơ đốc nhân đều được gọi đến để phục vụ, nhưng không phải tất cả được gọi để trở thành chức viên. Mục vụ được hành thành bởi ân tứ và cơ hội Chúa ban. (Eph. 3:7).
- Mỗi ân tứ có giá trị như nhau và đòi hỏi sự trung tín. Hãy sử dụng ân tứ Chúa ban cho bạn, và làm hài lòng Ngài hơn là loài người. Đừng thiên vị hay chống đối ân tứ.
- Ân tứ là công cụ thuộc linh của Chúa ban để phục vụ và gây dựng thân thể của Christ. Nếu vì ân tứ mà gây chia rẽ Hội thánh, đó là công việc của xác thịt & ma quỷ.

## **BÀI 3 PHẦN 4**

### **BÔNG TRÁI THÁNH LINH**

*Ga-la-ti 5:22 “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhện nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.”*

Chỉ có một Trái Thánh Linh nhưng có chín đặc tính (mỹ đức). Trái Thánh Linh được ban cho tất cả những người thật sự tiếp nhận Chúa Giê-su vào lòng để làm cứu Chúa của đời sống mình. Trái Thánh Linh là bản chất mới, của con người mới trong Chúa Giê-su. Trái Thánh Linh là con người bên trong của Tín Hữu.

#### **1/ Tại sao tình yêu thương là quan trọng nhất trong các đặc tính của bông trái Thánh Linh?**

1 Giăng 4:16 .....

1Cor 13 .....

#### **2/ So sánh Bông Trái Thánh Linh và Ân Tứ Thánh Linh có giá trị khác nhau như thế nào?**

1Cor 13:1-2 .....

1Cor 13:8 .....

#### **3/ Điều gì là quan trọng hơn hết trong sự thông biết?**

Ê-phê-sô 3:16-19 .....

.....



**BÀI HỌC SỐ 4**  
**TÍNH NGUYỆT**



## **BÀI 4 PHẦN 1**

### **ĐẾN GẦN CHÚA**

*Gia-cơ 4:8 “Đến gần Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đến gần anh chị em.”*

Được đến gần Đức Chúa Trời là một đặc ân. Sự bận rộn của cuộc sống đời thường khiến chúng ta xa rời Chúa. Đôi khi một người sống trong tội lỗi sẽ thường hay lẩn tránh Đức Chúa Trời, như A-đam và Ê-va sau khi phạm tội. Đức Chúa Trời muốn chúng ta đến với Ngài trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, kể cả lúc chúng ta phạm tội để ăn năn và nhận sự tha thứ.

#### **1/ Thái độ nào bạn thấy trong mối liên hệ giữa tác giả Thi thiên với Đức Chúa Trời?**

Thi Thiên 42:1-2

.....  
.....

Thi Thiên 62:5

.....  
.....

Thi Thiên 63:1

.....  
.....

#### **2/ Đọc các câu Kinh thánh sau và chọn chữ thích hợp. Ví dụ Thi thiên 105:4 thích hợp với “tìm kiếm” Chúa.**

Thi Thiên 95:6

1Giăng 1:9

Thi Thiên 113:1

Thi Thiên 27:14

Ma-thi-ơ 7:7-8

Thi Thiên 75:1

Thi 105:4	Tìm kiếm	<b>THIÊN CHÚA</b>
	Chờ đợi	
	Ca ngợi	
	Thờ phượng	
	Tạ ơn	
	Xung tội	
	Cầu xin	

## BÀI 4 PHẦN 2

### SỰ THỜ PHƯỢNG

Thờ phượng là hành động tôn kính ngợi khen Đức Chúa Trời trong kinh nghiệm riêng tư sự hiện diện của Ngài và tại đó tâm linh tuôn tràn dòng sông linh tươi mới, tâm hồn đầy đầy sự vui mừng thiên thượng và thân thể nhận lãnh năng lực phục hồi. Thờ phượng khiến chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Nơi nào tôn quý danh Ngài, Ngài sẽ đến và ban phước. *Giăng 4:23-24: Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm linh và lẽ thật mà thờ phượng Cha: ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. <sup>24</sup> Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy.*

#### 1/ Điều gì khiến bạn thờ phượng Ngài?

Khải Huyền 4:11 .....

.....

.....

#### 2/ Ai là những Người Thờ Phượng Thật (True Worshipers)?

Giăng 4:23-24 .....

.....

#### 3/ Bạn thờ phượng Ngài thế nào?

Giăng 4:23-24 .....

.....

Trong sự hiểu biết của bạn, “thờ phượng Chúa trong linh và lẽ thật” nghĩa là sao?

.....

.....

.....

**4/ Điều gì là sự kêu gọi cho mỗi con cái Chúa?**

1Cor 1:9

.....

.....

**5/ Hoàn tất sơ đồ phía dưới**

<b>Kinh thánh</b>	<b>Nhân vật</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nơi chốn</b>	<b>Hoạt động</b>
<b>Sáng 19:27</b>				
<b>Xuất 34:2</b>				
<b>Gióp 1:5</b>				
<b>Thi 5:3</b>				
<b>Đa-ni-ên 6:10</b>				
<b>Mác 1:35</b>				

## BÀI 4 PHẦN 3

### LỜI CHÚA

Suy ngẫm Lời Chúa giúp chúng ta gần Đức Chúa Trời. Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời hạ hơi ban cho nhân loại, được viết bởi chừng 40 trước giả, từ 1440 TCN đến 100 SCN. Qua Kinh thánh, nhân loại hiểu được ý muốn và chương của Đức Chúa Trời để vâng phục Ngài. Suy gẫm Lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta được gần Ngài và trở nên giống Ngài hơn, hầu cho đời sống của mỗi chúng ta luôn luôn kết quả cho danh vinh hiển Ngài.

**1/ Theo các câu Kinh thánh dưới đây, mục đích chính yếu của Lời Chúa là gì?**

Giăng 5:39



.....  
.....

Giăng 20:31

.....  
.....

**2/ Đọc 2Tim 3:16-17. Lời Chúa giúp chúng ta như thế nào để bước đi với Ngài?**

*Cả Kinh thánh đều được Đức Chúa Trời linh cảm, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành - 2Tim 3:16-17*

.....  
.....  
.....  
.....

- Dạy dỗ: chỉ cho tôi biết con đường nào đúng
- Bẻ trách: chỉ cho tôi điều tôi sai và lầm lạc
- Sửa trị: chỉ cho tôi cách trở về con đường đúng
- Huấn luyện: Đào tạo tôi để sống trong con đường công chính



## BÀI 4 PHẦN 4

### BIỂU TƯỢNG & ÍCH LỢI CỦA LỜI CHÚA

1/ Lời Chúa tinh thoả cũng được ví sánh với những dụng cụ sử dụng hàng ngày để giúp chúng ta hiểu hơn về mục đích của Lời. Hãy tra những câu Kinh thánh và điền vào biểu đồ dưới đây.

Kinh thánh	Ví sánh	Mục đích
Thi 119:105	Đèn	Soi sáng lối đi
Thi 19:10-11		
Giê-rê-mi 23:29		
Giê-rê-mi 23:29		
Êph 5:26		
Hêb 4:12		
Ma-thi 4:4		
Gia-cơ 1:22-25		
1Phi-e-rơ 1:23-25		
Ê-sai 55:10-11		

2/ Làm sao Lời Chúa trở nên sống động trong đời sống của bạn?

Giô-suê 1:8

.....  
.....

Thi Thiên 119:9-11

.....  
.....

3/ Tại sao Lời Chúa quan trọng đối với bạn?

.....  
.....

## BÀI 4 PHẦN 5

### SỰ CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời, nghe tiếng phán của Ngài và nhận lấy sức sống từ Ngài. Đây là tương giao hai chiều. Nếu bạn trung tín trong sự cầu nguyện, bạn đang làm một điều hết sức khôn ngoan.

#### 1/ Tại sao bạn phải cầu nguyện?

1 Sa-mu-ên 12:23

.....

Ma-thi-ơ 26:41

.....



Hê-bơ-rơ 4:16

.....

#### 2/ Điều gì Chúa hứa khi bạn cầu nguyện?

Giê-rê-mi 33:3

.....

Giăng 14:13-14

.....

#### 3/ Sau khi đọc mỗi câu KT, chọn những câu trả lời đúng và điền vào chỗ trống

Cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-su

Hãy cầu xin

Vâng lời và làm vui lòng Ngài

Phải cầu nguyện với động lực đúng

Cầu với đức tin

Không có điều ác trong lòng

Gắn chặt với Christ



✓ Thi 66:18

.....

✓ Ma-thi-ơ 7: 7

.....

✓ Ma-thi-ơ 21:22

.....

✓ Giăng 15:7

.....

✓ Gia 14:13

.....

✓ Gia-cơ 4:3

.....

✓ 1 Giăng 3:22

.....

**4/ Năm khía cạnh quan trọng trong cầu nguyện. Nối liền những câu Kinh thánh phù hợp với những khía cạnh ở bên**

Tôn vinh

1Tê-sa 5:18

Tạ ơn

Giăng 16:24

Xung tội

1 Sa-mu-ên 12:23

Cầu thay

1 Giăng 1:9

Cầu xin

Thi Thiên 34:1

5

**BÀI HỌC SỐ 5**  
**CẦU NGUYỆN**  
**NĂNG QUYỀN TIẾN TỚI**

## BÀI 5 PHẦN 1

### LỜI HỨA CHO NHỮNG AI CẦU NGUYỆN

Chúng ta được tạo dựng để có mối liên hệ mật thiết với Chúa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta năng quyền qua sự cầu nguyện để tiến bước với Ngài. Cầu nguyện là bằng chứng quan trọng bày tỏ mối liên hệ mật thiết đó.

Hê-bơ-rơ 4: <sup>15</sup> Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. <sup>16</sup> Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.

**1/ Chúng ta nên có thái độ thế nào khi đến trước Chúa trong cầu nguyện? (c. 16)**

.....  
.....

**2/ Tại sao chúng ta có được thái độ như vậy? (c. 15)**

.....  
.....

**4/ Điều gì được sẵn sàng cho chúng ta khi chúng ta đến “ngai ơn phước?” (c. 16)**

.....  
.....

**5/ Giê-rê-mi 33:3 “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho, Ta sẽ tỏ cho người những việc lớn và khó là những việc mà người chưa biết.”**

Chúa hứa gì cho người cầu nguyện?

.....  
.....

## BÀI 5 PHẦN 2

### LỜI HỨA CHO NGƯỜI CẦU NGUYỆN



Đọc Gia-cơ 5:  
“<sup>16</sup> Vây, hãy  
xưng tội cùng  
nhau, và cầu  
nguyện cho  
nhau, hầu cho  
anh em được  
lành bệnh:  
người công bình

lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.  
<sup>17</sup> Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. Người cầu  
nguyện, cố xin cho đừng mưa, thì không mưa xuống đất  
trong ba năm rưỡi. <sup>18</sup> Đoạn, người cầu nguyện lại, trời bèn  
mưa, và đất sanh sản hoa màu.”

Đức Chúa Trời làm việc qua những con người cầu nguyện.  
Đó là lý do những người ấy làm được những việc siêu nhiên  
vì Ngài làm qua họ.

**1/ Tiên tri Ê-li được miêu tả là người thế nào?**

.....  
.....  
.....

**2/ Đức Chúa Trời đáp lời như thế nào với lời cầu nguyện  
của Ê-li? (c. 17-18)?**

.....  
.....  
.....

**3/ Nguyên tắc gì về sự cầu nguyện được bày tỏ qua đời sống của Tiên tri Ê-li? (c. 16)**

.....  
.....  
.....

**4/ Mathio 7:9-11 bày tỏ gì về ý muốn của Đức Chúa Trời về việc trả lời sự cầu nguyện cho con dân Ngài?**

.....  
.....  
.....

**5/ Trong 2 Sử ký 7:14, Chúa có điều kiện và lời hứa cho dân sự Ngài.**

Điều kiện gì? .....

.....  
.....  
.....

**6/ Làm sao chúng ta thay thế sự lo lắng bằng sự hiện diện bình an của Chúa?**

Phi-líp 4:6-7: .....

.....  
.....

## **BÀI 5 PHẦN 3** **ĐIỀU KIỆN ĐỂ** **LỜI CẦU NGUYỆN ĐƯỢC NHẬN**



Giăng 16:24 - Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhơn danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.

Chúa Giê-su Christ là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Cha và con người. Nhân danh Chúa Giê-su để cầu xin với Đức Chúa Cha là điều tối cần thiết và là điều kiện để lời cầu nguyện được nhận.

**1/ Các câu Kinh thánh sau đây chỉ ra một số những điều kiện và lời hứa cho người cầu nguyện. Hãy đọc và điền vào sơ đồ phía dưới**

<b>Kinh văn</b>	<b>Điều kiện</b>	<b>Lời hứa</b>
<b>Ma-thi-ơ 7:7</b>		
<b>Ma-thi-ơ 18:19</b>		

<b>Ma-thi-ơ 21:22</b>
<b>Giăng 14:13, 14</b>
<b>Giăng 15:7</b>
<b>1Giăng 5:14, 15</b>

**2/ Những lý do gì khiến lời cầu nguyện không được nhận?**

Ê-sai 59:2 .....

Gia-cơ 4:2 .....

Gia-cơ 4:3 .....

**3/ “Tin quyết” vào Đức Chúa Trời là yếu cầu thiết trong sự cầu nguyện để được nhận lời.**

Đọc Mác 11:24 và nêu lên tầm quan trọng của đức tin trong sự cầu nguyện.

.....

.....

## **BÀI 5 PHẦN 4**

### **BỀN BỈ CẦU NGUYỆN**

Luca 18: Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỗi mết: <sup>2</sup> Trong thành kia, có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. <sup>3</sup> Trong thành đó cũng có một người đàn bà góa, đến thưa quan rằng: Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. <sup>4</sup> Quan ấy từ chối đã lâu. Nhưng kẻ đó, người tự nghĩ rằng: Dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, <sup>5</sup> song vì đàn bà góa này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhưc dầu ta. <sup>6</sup> Đoạn, Chúa phán thêm rằng: Các người có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chẳng? <sup>7</sup> Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! <sup>8</sup> Ta nói cùng các người, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chẳng?

Sự thất bại lớn nhất của Con Dân Chúa là không bền bỉ cầu nguyện. Nếu chúng ta bắt đầu một ngày mới với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ làm đẹp lòng Ngài và nhận được sự tuôn đổ của Ngài trên chúng ta để đưa chúng ta đến sự đắc thắng.

#### **1/ Ý chính của ngụ ngôn phía trên là gì? (c. 1)**

.....  
.....  
.....

#### **2/ Người đàn bà góa áp dụng như thế nào? (c. 5)**



.....  
.....  
.....

**3/ Đức Chúa Trời làm gì? (c. 7-8)**

.....  
.....  
.....

**4/ Đọc Lu-ca 11:5-8, cho biết lý do lời kêu cầu được  
nhận?**

.....  
.....  
.....

**Người ngoại thường hay đọc kinh hay tụng kinh lặp đi  
lặp lại cách vô bổ. Người tin Chúa bền đỗ cầu nguyện là  
kết quả của đức tin, càng cầu nguyện càng dốc lòng nóng  
cháy. Hãy phân biệt giữa sự “bền bỉ cầu nguyện” và sự  
“lặp đi lặp lại vô ích” (Ma-thi-ơ 6:7-8).**

.....  
.....  
.....  
.....



**BÀI HỌC SỐ 6**  
**TÌM CỨU NGƯỜI**

## BÀI 6 PHẦN 1

### ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG NHÂN LOẠI QUA CHƯƠNG TRÌNH CỨU CHUỘC

Đức Chúa Trời rất yêu thương tạo vật của Ngài. Tình yêu thương Ngài bày tỏ qua: sự tạo dựng, sự cung ứng, sự quang phòng, sự bảo vệ, sự tha thứ và hơn hết là sự cứu chuộc khi loài người sa ngã. Chúa Giê-su kể một câu chuyện về đứa con hoang đàng được viết lại trong Phúc Âm để cho chúng ta thấy tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại như tình cha con vậy.

Luca 15: <sup>11</sup> Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. <sup>12</sup> Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. <sup>13</sup> Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phurong xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. <sup>14</sup> Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; nó mới bị nghèo thiếu, <sup>15</sup> bèn đi làm mướn cho một người bón xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. <sup>16</sup> Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. <sup>17</sup> Vậy nó mới tỉnh ngộ, mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! <sup>18</sup> Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, tôi đã phạm tội với trời và với cha, <sup>19</sup> không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. <sup>20</sup> Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cho nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. <sup>21</sup> Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã phạm tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. <sup>22</sup> nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhứt mặc cho nó; đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chon. <sup>23</sup> Hãy bắt bò con mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, <sup>24</sup> vì con ta

*đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng.*

**1/ Đọc đoạn Kinh thánh Lu-ca 15:11-24, bởi cách viết của mình, diễn tả tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời.**

.....

.....

.....

.....

.....

**2/ Đọc Rô-ma 5:8, cho biết Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế nào?**

.....

.....

**3/ Những điều gì mà một người tin nhận Chúa nhận được qua Ê-phê-sô 2: <sup>4</sup> Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, <sup>5</sup> nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, <sup>6</sup> và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, <sup>7</sup> hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhơn từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ.**

.....

.....

.....

.....

## **BÀI 6 PHẦN 2**

### **ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHRIST**

### **THƯƠNG NHÂN LOẠI HƯ MẤT**

Vì yêu nhân loại Chúa Giê-su đã đến, tìm kiếm và cứu chuộc. Ngài đã chịu chết trên cây thập để đền tội cho chúng ta.

**1/ Thái độ của Chúa Giê-su như thế nào khi Ngài thấy đoàn dân đông? Thực trạng của đoàn dân đông ra sao?**

Đọc Mác 6: <sup>34</sup> *Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều.*

.....

.....

.....

.....

**2/ Đọc Ma-thi-ơ 9: <sup>35</sup> Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bệnh. <sup>36</sup> Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ khôn cùng, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. <sup>37</sup> Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. <sup>38</sup> Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.**

**Trình bày phương cách giảng Phúc âm của Chúa Giê-su?**

.....

.....

.....

**Cho biết:**

Thực trạng của mùa gặt? .....

Thực tế của con gặt? .....

Thực thi Đại Mạng Lệnh? .....

**Chúa Giê-su mong muốn điều gì trong lời phán cùng các môn đồ?**

.....  
.....

**3/ Hãy cho biết tâm tình của Chúa Giê-su qua đoạn Kinh thánh Ma-thi-ơ 11: <sup>28</sup> *Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. <sup>29</sup> Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. <sup>30</sup> Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.***

.....  
.....  
.....

**4/ Chúa Giê-su có lời hứa gì trong đoạn Kinh Thánh sau? Giăng 10: <sup>9</sup> *Ta là cái cửa: nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. <sup>10</sup> Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.***

.....  
.....  
.....

## **BÀI 6 PHẦN 3**

### **THỰC THI ĐẠI MẠNG LỆNH**

Trước khi Chúa Giê-su về trời, Ngài ban cho các môn đệ của Ngài một Đại Mạng Lệnh. Đây là một mạng lệnh thật hệ trọng, không phải là một chọn lựa của chúng ta.

**1/ Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-su là gì?** Ma-thi-ơ 28:  
*<sup>18</sup> Đức Chúa Jesus đến gần và nói với họ, “Tất cả quyền bính trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. <sup>19</sup> Vậy hãy đi làm cho mọi dân trở thành môn đồ Ta; hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ, <sup>20</sup> và dạy họ giữ tất cả những gì Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế.”*

.....

.....

.....

**Ba bước chính của Đại Mạng Lệnh là gì?**

.....

.....

.....

.....

**2/ Trình bày mục đích chính của việc nhận lãnh quyền phép Thánh Linh.** Công Vụ 1: *<sup>8</sup> Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.*

.....

.....

**Thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đe, xứ Sa-ma-ri và cùng  
trái đất đối với bạn là những nơi nào?**

.....  
.....  
.....

**3/ Trọng tâm của lời làm chứng là gì?** Công Vụ 2: <sup>22</sup> *Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời này: Đức Chúa Jê-sus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các người, để làm chứng cho Người trong vòng các người, như chính các người đều biết. <sup>23</sup> Người đó bị nộp, theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời, các người đã mượn tay độc ác mà đóng đinh Người trên thập tự giá và giết đi. <sup>24</sup> Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó.*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



## **BÀI 6 PHẦN 4**

### **PHI-LÍP VÀ HOẠN QUAN**

Sứ đồ Phi-líp thực hiện một sứ vụ rất đặc biệt để đưa một người rất đặc biệt đến tin nhận Chúa Giê-su Christ, hầu cho Tin Lành của Chúa được giảng ra tại lục địa Phi Châu. Là Đại sứ Nước Trời, chúng ta cũng được Đức Thánh Linh kêu gọi để thực hiện những sứ vụ của Ngài.

Đọc Công Vụ 8:26-40

**1/ Sứ đồ Phi-líp nhận được sứ mệnh gì từ thiên sứ của Chúa?**

.....  
.....  
.....

**2/ Sứ đồ Phi-líp, trình tự, đáp ứng như thế nào về sứ mệnh từ thiên sứ phán?**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**3/ Chỉ ra mối liên hệ giữa Chúa Thánh Linh và sứ đồ Phi-líp.**

.....  
.....  
.....

Mối liên hệ này quan trọng như thế nào đối với bạn?

.....  
.....  
.....

**4/ Cho biết tầm quan trọng của việc hiểu biết Lời Chúa trong chứng đạo? (câu 34-35)**

.....  
.....  
.....

**5/ Kết quả là gì?**

.....  
.....  
.....

**6/ Bạn rút ra bài học gì cho chính mình?**

.....  
.....  
.....

## **BÀI 6 PHẦN 5**

### **PHI-Ê-RƠ Ở LY-ĐA & SA-RÔN**

Hội thánh của Chúa được tấn tới trong cả xứ Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, được hưởng bình an, gây dựng và đi trong đường lối tin kính Chúa. Nhờ Đức Thánh Linh mà Hội thánh khắp các vùng tăng trưởng và số hội được tăng lên.

Đọc Công Vụ 9: <sup>32</sup> *Vả, Phi -e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các thánh đồ ở tại thành Ly-đa.* <sup>33</sup> *Tại đó, Phi -e-rơ gặp một người đau bại tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm rồi.* <sup>34</sup> *Phi -e-rơ nói với người rằng: Hỡi Ê-nê, Đức Chúa Jê-sus-Christ chữa cho ngươi được lành, hãy chỗi dậy, dọn đẹp lấy giường ngươi. Tức thì, người vùng dậy.* <sup>35</sup> *hết thấy dân ở Ly-đa và Sa-rôn thấy vậy đều trở về cùng Chúa.*

**1/ Sứ đồ Phi-ê-rơ đã làm gì để đáp ứng việc thực hiện Đại Mạng Lệnh (câu 32)**

.....  
.....  
.....

**2/ Sứ đồ Phi-ê-rơ đã làm gì khi gặp người đau bại tên là Ê-nê?**

.....  
.....  
.....

Bạn có bao giờ từng trải về sự cầu nguyện chữa lành chưa, hãy kể lại? Nếu trong khi đi làm chứng, bạn gặp phải một người bệnh thì bạn sẽ làm gì?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**3/ Các quyền gì đã được ban cho các môn đồ khi họ đi ra? (Ma-thi-ơ 10:1, 8)**

.....  
.....  
.....

**4/ Kết quả của việc chữa lành là gì?**

.....  
.....  
.....

**5/ Bạn rút ra bài học gì cho chính mình?**

.....  
.....  
.....

## **BÀI 6 PHẦN 6**

### **PHAO-LÔ TẠI ĐẢO CHÍP-RƠ**

Nói đến việc thực thi Đại Mạng Lệnh, chúng ta không thể nào không nói đến sứ đồ Phao-lô. Hơn tất cả mọi người, ông đã mang Tin Lành Chúa đi khắp nơi và trở thành một mẫu mực cho những người ra đi rao giảng Tin Lành.

Đọc Công vụ 13:4-12

**1/ Sứ đồ Phao-lô đã làm gì để đáp ứng việc thực hiện Đại Mạng Lệnh (câu 4-6)**

.....

.....

.....

**2/ Ê-ly-ma Ba-Giê-su đã làm gì khi sứ đồ Phao-lô giảng đạo cho quan trấn thủ Sê-giút Phau-lút?**

.....

.....

.....

Bạn có bao giờ kinh nghiệm sự phá rối của quyền lực tối tăm khi bạn chia sẻ Phúc âm cho người nào đó chưa? Hãy kể lại.

.....

.....

.....

**3/ Sứ đồ Phao-lô làm gì trước sự cản trở của tay thuật sĩ?**

.....

.....

.....  
Bạn có bao giờ từng trải về sự đuoỉi quỉ chưa, hãy kể lại?  
Nếu trong khi đi làm chúng, bạn gặp phải trường hợp tà linh  
thì bạn sẽ làm gì?

.....  
.....  
.....

**4/ Kết quả của sự việc là gì?**

.....  
.....  
.....

**5/ Bạn rút ra bài học gì cho chính mình?**

.....  
.....  
.....

## BÀI 6 PHẦN 7

### SỨ ĐIỆP ĐỂ LÀM CHỨNG

Chia sẻ Phúc âm có nhiều phương cách và rất năng động tùy vào mỗi hoàn cảnh và đối tượng. Dầu vậy, sứ điệp của Phúc âm thì không đổi. Sau đây là sứ điệp căn bản, bằng những chữ T, để làm chứng về Chúa Giê-su.

1/ **Trời** – Đấng Tạo Hóa tạo nên muôn loài vạn vật, trong đó có con người (Sáng 1:1). Ngài đáng được tôn kính và thờ phượng. Mọi tạo vật phải vâng phục Ngài và sống theo tiêu chuẩn của Ngài.

2/ **Tôi** – Chúng ta là con người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài và có ba mục đích chính: (1) thờ phượng Trời, (2) sinh sản con cái, (3) quản trị các tạo vật khác (Sáng Thế 1:26).

3/ **Tội** – Vì ông A-đam và bà Ê-va không vâng lời Đức Chúa Trời nên phạm tội (Sáng Thế 3:1-7) cho nên *“mọi người đều phạm tội, thiếu mất đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”* (Rô-ma 3:23). Không ai không có tội! Tội lỗi khiến con người xa cách Trời, sống trong tối tăm. Hậu quả của tội lỗi là sự chết đời này và đời đời – *“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết”* (Rô-ma 6:23a)

4/ **Tin**. Hãy tin nhận Chúa Giê-su Christ vì Ngài con đường sự sống – *“Sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Giê-su Christ”* (Rô-ma 6:23b). *“Ai tin Chúa Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Chúa Con,*

*thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng con thanh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (Giăng 3:36).*

5/ **Tường.** Khẳng định về ý nghĩa của việc tin Chúa Giê-su – (1) Tội lỗi được tha; (2) Được phục hòa với Đức Chúa Trời, gọi Ngài là Cha; (3) Được ban cho sự sống đời đời; (4) Được vào Thiên Đàng trong đời sau; (5) Được Chúa ở cùng mỗi ngày trong cuộc sống và ban bình an.

Bài cầu nguyện mẫu khi hướng dẫn một người cầu nguyện theo để tin nhận Chúa Giê-su Christ.

“Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa muôn loài vạn vật trong đó có chính con. Tạ ơn Ngài đã yêu thương con nên đã ban Chúa Giê-su Christ đến thế gian để chịu chết đền tội cho con. Giờ phút này, con bằng lòng tiếp nhận tình yêu của Ngài và sự cứu chuộc của Cứu Chúa Giê-su. Xin Ngài tha tội cho con và ban cho con sự sống đời đời. Xin Đức Thánh Linh ấn chứng sự cứu rỗi trong lòng con, cho đến ngày con gặp mặt Cha trong Thiên Đàng Vinh Hiển. Con cầu nguyện lời này trong Danh của Chúa Giê-su Christ, Amen!”





**BÀI HỌC SỐ 7**  
**SỐNG HẦU VIỆC**

## **BÀI 7 PHẦN 1**

### **SỐNG NHƯ MỘT MÔN ĐỒ THẬT**

Môn đồ của Chúa Giê-su không chỉ có 12 người, nhưng mỗi người tin Chúa trong mọi thời đại đều là môn đồ của Ngài. Quý vị và tôi là môn đồ của Chúa Giê-su. Là một môn đồ, mỗi chúng ta tập sống giống Chúa Giê-su, Người Thầy và Cứu Chúa của mình. Theo Chúa là một sự cam kết suốt đời: vinh dự để được trả giá, vinh hạnh để được đồng hành với Ngài và vinh hiển trong Vương Quốc Ngài.

**1/ Là một môn đồ của Chúa Giê-su, bạn phải làm gì?  
(Lu-ca 9:23-25)**

.....  
.....  
.....

**2/ Chúa Giê-su phải được đặt ở vị trí nào trong đời sống của một môn đồ? (Lu-ca 14:25-33)**

.....  
.....

Tại sao?

.....  
.....  
.....

“Ngôi tính phí tổn” nghĩa là gì? (câu 28)

.....  
.....  
.....

Bạn lợi được gì khi “đầu tư” theo Chúa?

.....  
.....  
.....

**3/ Nguồn năng lực của bạn đến từ đâu? (Giăng 15:1-17)**

.....  
.....  
.....

Nguyên tắc gì để bạn được kết quả?

Câu 2.....

Câu 5.....

Câu 16.....

**4/ Môn đồ của Chúa Giê-su phải nhìn ai để đi và làm theo? 1 Giăng 2:6**

.....  
.....  
.....

## **BÀI 7 PHẦN 2**

### **DÂNG HIẾN CHO CHÚA**

Đồng tiền đi liền khúc ruột. Tiền chúng ta ở đâu thì lòng chúng ta ở đó. Môn đồ thật của Chúa sẽ yêu Chúa. Lòng chúng ta yêu Chúa thì chúng ta cũng sẽ dâng hiến cho Ngài. Thật ra Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi điều khi sống trên đất này vì chúng ta sinh ra là tay trắng và về với Chúa cũng tay trắng, sống trên đất là cơ hội để đầu tư cho Nước Trời. Hãy dâng hiến rời rộng!

**1/ Một trong những mục đích chính Thiên Chúa tạo nên chúng ta là gì? (Sáng 1:26)**

.....

.....

.....

**2/ Tại sao bạn phải dâng hiến tài chánh cho Chúa? (2Cor 9:6-11)**

.....

.....

.....

Định luật dâng hiến?.....

Thái độ dâng hiến?.....

**3/ Nêu lên kết quả khi bạn dâng hiến? (2 Cor 9:6-14)**

.....

.....

.....

.....

.....  
.....

**4/ Chúng ta nên dâng bao nhiêu cho Chúa? (Mác 12:41-44)**

.....  
.....  
.....

**5/ Chúng ta nên nhìn thế nào về sự giàu có vật chất? (Ma-thi-ơ 6:19-21)**

.....  
.....  
.....

**8 Nguyên Tắc Cho Một Quản Gia**

1. Đức Chúa Trời là Đấng sở hữu muôn vật; tôi là người quản gia của Ngài
2. Tôi đầu tư vào những nơi thuộc về Đức Chúa Trời vì lòng tôi ở đó
3. Tôi sống không đứng tại một điểm (hiện tại/dưới đất) mà đang đi tới (tương lai/trên trời)
4. Trời (không phải đất) là nhà của tôi
5. Ban cho là thuốc trị sự ham mê vật chất
6. Đức Chúa Trời cho tôi thịnh vượng không phải để nâng cao mức tiêu xài mà để nâng mức ban cho của tôi
7. Muốn gặt nhiều tôi phải gieo nhiều
8. Thiên Chúa gọi chúng ta trở nên những quản gia trung tín trong mọi việc và mọi tài nguyên (thời giờ, tài năng và tài chánh)

## BÀI 7 PHẦN 3 LÀM VIỆC CHÚA

Phục vụ Chúa qua việc phục vụ người khác là đặc ân của chúng ta, những môn đồ Đấng Christ. Chính Chúa Giê-su đã làm gương cho chúng ta trong sự phục vụ. “*Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người*” (Mác 10:45).

**1/ Chúng ta nên có thái độ như thế nào khi phục vụ?** *Cô-lô-se 3: 23* *Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta,*<sup>24</sup> *vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa.*

.....  
.....  
.....

*Rô-ma 12:11* “*Hãy siêng năng chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa*”

.....  
.....  
.....

**2/ Chúng ta nên phục vụ Chúa ở mức độ nào?** *1Cor 15: 58* *Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.*

.....  
.....

.....

**3/ Đức Chúa Trời sẽ đối gì với những người phục vụ Ngài?** Hê-bơ-rơ 6: <sup>10</sup> Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa.

.....

.....

.....

**4/ Chúa Giê-su hứa điều gì cho những người phục vụ Ngài?** Khải huyền 22: 12 “*Này, Ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với Ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.*”

.....

.....

.....

- ✓ CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN TẤT MÔN HỌC:  
TRỞ THÀNH MÔN ĐỒ THẬT CỦA Đấng  
CHRIST.
- ✓ SAU KHI HỌC XONG, BẠN PHẢI HÀNH.
- ✓ BẠN CẦN CÓ MỘT QUYỀN MỚI ĐỂ HƯỚNG  
DẪN LẠI CHO NGƯỜI KHÁC.



Định giá sự ưa thích quyển sách này sau khi bạn hoàn tất!



Như Mục sư Billy Graham nói  
“Sự cứu rỗi là miễn phí, nhưng môn đệ hóa phải trả giá bằng  
tất cả mọi thứ mà chúng ta có.”

Hãy **tận lực** để trở nên một môn đồ thật của Chúa Giê-su  
Hãy **tận tâm** cho tiến trình môn đệ hóa người khác  
Hãy **tận hiến** cho sự mở rộng của Nước Trời trên đất

Cầu Chúa Ban Cho Bạn Thật Kết Quả!

Mục sư Phan Phước Lành



## Cảm Ơn Quý Mạnh Thường Quân

+ Thương Gia Cơ Đốc Nguyễn Quý Cường & Nguyễn Thị Đào Hương, NC

+ Chuyên Viên Địa Ốc Đoàn A. Tuấn & Lương Tuyết, WA

+ MDJ Roofing & Construction (MS Quang), Triple T Auto Repair (Pst. Châu), HillCrest Dental, EE Printing



Dr. Kevin T. Le | [www.hillcrestrenton.com](http://www.hillcrestrenton.com)



**Triple T Auto Repair**  
Seattle, Washington

### Đôi Nét Về Tác Giả:

Tiến sĩ Christian Phan Phước Lành là Mục Sư Quản Nhiệm của Agape Baptist Church, Renton, Washington, Cố Vấn cho các Tổng Hội Baptist tại Việt Nam, Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Báp-Tít tại Hoa Kỳ & Canada, Giáo Sư của các Viện Thần Học. Ông cũng là tác giả của các quyển sách: “Vietnamese Americans: Understanding Vietnamese People In The United State 1975-2010,” “Ba Bước Dẫn Đến Phục Hưng,” “Tận Thế: Sự Kiện và Thời Điểm,” “Lãnh Đạo: Những Phong Cách Lãnh Đạo Hữu Hiệu,” “Rô-ma: Hệ Thống Hóa Phúc Âm” và nhiều bài viết đóng góp cho các báo như: Tin & Sống, Hướng Đi, Việt Báo, Người Việt Ngày Nay, Trẻ, Phụ Nữ Baptist, Suối Thiêng... Ông tốt nghiệp Cử Nhân Khoa Học, Cao Học Thần Học và Tiến Sĩ Giáo Dục. Có vợ, Dục sĩ Phan-Tăng Ái, và hai con trai: Christian Jr. và Theodore.

**Nhận sách gọi / text dt: 206-240-2605 hay Email: [phan1010@gmail.com](mailto:phan1010@gmail.com)**