


BẦY SẮC MÀU CỦA SỰ NGỢI KHEN THỜ PHƯỢNG

MS David Dong
(HT Vườn Nho Arizona)

I. YADAH TRONG TIẾNG HÊ BƠ RƠ NGHĨA LÀ BIẾT ƠN:

✠ Giơ tay trong lúc thờ phượng:

 *Thi thiên 134:2* ² *Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh,
và ngợi khen Đức Giê-hô-va!*
Thi thiên 63:4 ⁴ *Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi;
Nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên.*

- Hành động giơ tay bày tỏ sự khao khát gặp Chúa, trải lòng mình ra. Ai có thể cầm chúng ta ? đây là hành động đúng với kinh thánh.

✠ Ném cái gì đó:

- Một hành động khác của giơ tay là ném. David đã ném cục đá của Ngợi khen vào đầu của Gô-li-át.
- Isa 17:49 ⁴⁹ *Đa-vít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng thành, trúng nơi trán người Phi-li-tin. Cục đá lọt thấu trong trán, Gô-li-át té úp mặt xuống đất.*

✠ Ngợi khen trong lúc hoạn nạn.

Khi bị hoạn nạn hãy ngợi khen và cảm tạ Chúa. Đừng lấy ác trả ác cho ai.
*Thi thiên 42:*¹¹ *Hỡi linh hồn ta, có sao người sòn ngã và bòn chòn trong mình ta?
Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi (YADAH) Ngài nữa:
Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.*

✠ Sự ngợi khen đi trước: YADAH

Giu-đa theo Hy-bá-lai là Yadah tức là sự ngợi khen. Sau khi Giô-suê qua đời dân Ysoraên cầu hỏi ai trong họ sẽ đi đánh dân Canaan, Chúa phán dân Giu-đa sẽ đi đánh trước trong chiến trận thì sự ngợi khen đi trước. Sự cảm tạ đi trước căn cứ trên những gì Chúa hứa cùng chúng ta.

(Các quan xét 1:1-2) ¹ *Sau khi Giô-suê qua đời, dân Y-sơ-ra-ên bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va, mà rằng: Ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Ca-na-an?*
² *Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ấy là người Giu-đa phải đi lên; kìa, ta đã phó xức vào tay họ*

II. Zamar : LỜI NGỢI KHEN VỚI ÂM NHẠC. Nguyên văn Hy-bá-lai có nghĩa là hát ngợi khen có kèm theo nhạc cụ.

 Chơi nhạc cụ trong sự thờ phượng:

- Thi thiên 33: ² *Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va;*

Hãy dùng đàn sắt mười dây mà hát ngợi khen Ngài

[Thi 33:3](#) ³ Khá hát cho Ngài một bài ca mới,


Và kéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng.


[Thi 45:8](#) ⁸ Các áo xông Ngài bay mùi thơm một dược, trầm hương, và nhục quế;
Từ trong đền ngài có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ Ngài.

[Thi 92:3](#) ³ Trên nhạc khí mười dây và trên đàn cầm,
Họa thính với đàn sắt.


- Thi thiên 150 nói về những nhạc cụ mà dân sự Chúa dùng trong sự ngợi khen Chúa vào thời của David. [Thi 150:4](#) ⁴ Hãy đánh trống com và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài!


Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!

 Thi thiên 47:5-7 “hãy hát ngợi khen (Zamar) Đức Chúa Trời, khá hát (Zamar) đi, hãy hát ngợi khen (Zamar) Vua chúng tôi, khá hát đi. Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất. Hãy hát ngợi khen (Zamar) cách thông hiểu. chúng ta ngợi khen cách mà kinh thánh dạy, đúng như khuôn mẫu kinh thánh dạy đó là ngợi khen Chúa cách thông hiểu. Amen

 **Sự tương quan thú vị giữa Giai điệu (melody), Hòa âm (harmony) và tiết tấu (Rhythm) với tâm linh, hồn và thân thể:**

- **Âm nhạc:** món quà Chúa ban cho loài người:

 Ê-xe-chi-ên 28:¹³ Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống com ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi.

 Khải 5:13 ¹³ Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng:

Chúc cho Đấng ngồi trên ngai cùng Chiên Con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời!

- **Đấng tạo dựng** nên Tâm linh, Linh hồn và thân thể chúng ta (I Tesa 5:23-24)

²³ *Nguyên xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyên xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!* ²⁴ *Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.*

☐ Sự tương quan giữa giai điệu tác động đến tâm linh, hòa âm tác động đến hồn (tình cảm, cảm xúc), tiết tấu nhịp tác động đến thân thể.

- xem Thi thiên 68: 25-26

²⁵ *Các người hát xướng đi trước, kẻ đàn nhạc theo sau, Ở giữa có những con gái trẻ đánh trống cơm.*

²⁶ *Hỡi những kẻ nguyên do nơi Y-sơ-ra-ên mà ra, trong các hội Hãy chúc tụng Đức Chúa Trời, là Chúa.*

- Phần quan trọng thờ phượng là ca hát (giai điệu)

- Âm nhạc (hòa âm) tác động vào cảm xúc (hồn)

➤ Giai điệu và hòa âm là 2 phần mà nhạc thể tục tập trung đánh mạnh vào tâm linh và tâm hồn một người.

➤ Tiết tấu dẫn đến sự nhảy múa, vỗ tay kèm theo biểu lộ cảm xúc mà ta thường thấy (body)

III. TEHILLAL: LỜI NGỢI KHEN CỦA CHÚA

✠ **Lời ngợi khen của Chúa:**

Thi thiên 149:6 Nguyên lời tung hô Đức Chúa Trời nơi miệng họ, thanh gươm 2 lưỡi trong tay họ...trong bản kinh thánh cũ “sự ngợi khen (của) Đức Chúa Trời ở trong miệng họ.”

- Bản kinh thánh King James, New King James, English Standard Version đều dịch ý này là “*The High Praise of God*” (Lời ngợi khen cấp độ cao) đó chính là LỜI NGỢI KHEN TEHILLAL, *lời ngợi khen phóng thích quyền năng của Đức Chúa Trời.*

- Sô-phô-ni 3:17 cho biết Đức Chúa Trời cũng “ca hát” nữa ¹⁷ *Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngời ở giữa ngời; Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngời; Ngài sẽ vui mừng cả thể vì có ngời; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì có ngời Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.*

✠ **Tehilal phóng thích quyền năng:** (I Sứ 16:35)

³⁵ *Hãy nói: Hỡi Đức Chúa Trời, Đấng chứng cứu chúng tôi! Xin hãy cứu rỗi chúng tôi, Hiệp chúng tôi lại, và giải thoát khỏi các nước,*

*Để chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa,
Và nhờ sự ngợi khen Chúa mà lấy làm được vinh.*

- Chú ý “được vinh hiển trong khi ca ngợi Ngài (Tehilal), sự ngợi khen này đem hội thánh đến sự oai nghi và vinh hiển của Chúa.

✠ **Tehilal : sự ngợi khen dành cho người ngay thẳng:**

- Thi thiên 33:1 ¹ Hỡi người công bình, hãy vui về nơi Đức Giê-hô-va;

Sự ngợi khen (TEHILAL) đáng cho người ngay thẳng

- Sự ngợi khen này dành cho mọi tính hữu biết hát hay không! Đặc biệt Tehilal dành cho những người công bình (ngay thẳng), có mối quan hệ ngay thẳng với Đức Chúa Trời , được Ngài tha tội và thay đổi.

IV. HALAL: LỜI NGỢI KHEN KHÔNG NGỢT.

✠ **Ngợi khen Chúa không ngợt:** Halal theo nghĩa He-bơ-rơ là ngợi khen, cảm tạ ai về điều gì đó cách vui mừng, Hallelujah cũng bắt nguồn từ đây. Mục sư Reinhard Bonnke nói *“mọi lời ngợi khen Hallelujah đều thuộc về Chúa và đây là lý do chúng ta luôn luôn ngợi khen Đức Chúa Trời bằng cách nói Halelugia – JAH nghĩa là Yahweh.*

- I Sử ký 23:30 nói về sự ngợi khen halal phải được dâng lên cách liên tục từ sáng đến tối. “mỗi buổi sáng, buổi chiều người Lê-vi phải đứng đó cảm tạ và ca ngợi Chúa.

✠ **Khoe về Chúa và khoe trong Chúa:**

- [Thi thiên 34:2](#) Linh hồn tôi sẽ khoe (halal) mình về Đức Giê-hô-va. Những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Cho nên con cái Chúa đừng khoe về chính mình, nhưng hãy khoe về Chúa những gì Ngài làm cho chúng ta. Khi chúng ta làm như vậy nghĩa là đang Halal Chúa.

- (1 Côrinthô 1:31): Khoe mình ở trong Chúa.

V. TODAH: LỜI NGỢI KHEN BẰNG ĐỨC TIN

✠ **Tôn vinh vì tin cậy Chúa.**

- Đức Chúa Trời không chỉ muốn chúng ta ngợi khen Ngài về những gì Ngài đã làm cho chúng ta mà Ngài còn muốn chúng ta ngợi khen Ngài về những gì Ngài sẽ làm cho chúng ta.

- Rôma 4:20-21 ²⁰ *Người chẳng có lương lực hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời,*

nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời,²¹ vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.

✠ **Công bố và cảm tạ: ĐỨC TIN** khiến Chúa vui lòng, ở đây còn có sự ngợi khen nữa.

- Hê-bơ-rơ 13: ¹⁵ *Vậy, hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hàng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra¹⁶ Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời.*

- Chúng ta công bố những gì Chúa phán, những gì Chúa hứa. Đó là lúc chúng ta dâng của lễ cảm tạ., dâng của lễ ngợi khen.

VI. BARAK : LỜI NGỢI KHEN CHÚC PHƯỚC HAY CHÚC TỤNG.

✠ BARAK là sự ngợi khen đem chúng ta đến PHƯỚC LÀNH. Người được phước là người chúc tụng Chúa.

- Thi thiên 34: 1 ¹ *Tôi sẽ chúc tụng (Barak) Đức Giê-hô-va luôn, Sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.*

✠ Barak, chúc tụng Chúa là cách mà chúng ta trao mọi gánh nặng mình cho Chúa.

- Thi thiên 68: 19 ¹⁹ *Đáng ngợi khen (barak) Chúa thay, Là Đáng hằng ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, Tức là Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của chúng tôi.*

✠ Chúc tụng vì được phước:

- Người ta thắc mắc có nên chúc phước Chúa không ? (chuyện chúc phước cho Chúa nghe lạ quá, lớn quá, tưởng chừng khó hiểu quá...)

- Thi thiên 63: 4 ⁴ *Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi;*

Nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên (chữ chúc phước này trong nghĩa Hê-bơ-rơ là chữ Barak)

- Chữ Barak trong kinh thánh đều dùng cho cả Đức Chúa Trời và con người. Ngài ban phước hay chúc phước cho chúng ta chứ **Ngài không cần phước như chúng ta cần**. Chúng ta cần Đức Chúa Trời ban phước cho mình, ngược lại Ngài không cần chúng ta chúc phước cho Ngài. Tuy nhiên chúng ta Chúc phước Chúa theo nghĩa chúc tụng thì được, còn nếu chúng ta chúc

phước Chúa theo nghĩa Ngài cần phước thì không cần thiết.

- BARAK LÀ SỰ NGỢI KHEN MÀ TRONG ĐÓ CHÚNG TA CHÚC TỤNG CHÚA LÀ ĐÁNG CHÚC PHƯỚC CHO CHÚNG TA.

VII. SHABACH: LỜI NGỢI KHEN TÁN DƯƠNG (ca tụng, chúc mừng, khen ngợi...)

- Thi thiên 117:1-2 ¹ *Hỡi các nước, hãy ngợi khen (SHABACH) Đức Giê-hô-va; Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!*

² *Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta; Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!*

☒ ĐỨC CHÚA TRỜI – ĐÁNG hay làm phép lạ:

- Kinh thánh dạy chúng ta hãy truyền tụng tán dương công việc Chúa làm từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Sự ngợi khen kiểu Shabach chính là khen ngợi quyền năng và phép lạ Chúa làm trải qua mọi thời đại.

- Thi thiên 77:14 ¹⁴ *Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, Đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân.*

- Thi thiên 89:5 ⁵ *Hỡi Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ngợi khen phép lạ Ngài; (SHABACH) Sự thành tín Ngài cũng sẽ được ngợi khen trong hội các thánh.*



Hình ảnh ca nhạc sĩ Tin lành VN lưu diễn ở Melbourne, Úc Châu



Sự vinh quang thuộc về Chúa

